

# **49 profetieën die de afgelopen eeuw vervuld werden**

**Unravelations**

# **49 profetieën die de afgelopen eeuw vervuld werden**

Unravelations

Dit is een uitgave van Unravelations.  
Zie voor meer informatie ook [www.unravelations.com](http://www.unravelations.com)

*Eerste uitgave, 2018*

*Op deze uitgave rusten geen copyrights.*

*U bent vrij om de inhoud hiervan te gebruiken en te verspreiden.*

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	<b>2</b>
Woord vooraf	<b>3</b>
Hoofdstuk I: <i>Zeven profetieën met betrekking tot de stichting van de staat Israël</i>	<b>4</b>
Hoofdstuk II: <i>Zeven profetieën met betrekking tot het herstel van het land Israël</i>	<b>7</b>
Hoofdstuk III: <i>Zeven profetieën over veroveringen van Israël</i>	<b>10</b>
Hoofdstuk IV: <i>Zeven profetieën met specifieke details over Israël</i>	<b>16</b>
Hoofdstuk V: <i>Zeven profetieën over het Midden-Oosten en de wereld</i>	<b>19</b>
Hoofdstuk VI: <i>Zeven profetieën over techniek en astronomie</i>	<b>24</b>
Hoofdstuk VII: <i>Zeven profetieën over de kerk en de wereld</i>	<b>32</b>
Nawoord	<b>43</b>

# Woord vooraf

In dit e-book staan we stil bij maar liefst 49 profetieën die in de afgelopen 100 jaar vervuld zijn, met name profetieën die gaan over de moderne staat Israël. We leven in een bijzondere tijd, en veel mensen weten dit niet eens. Toen ikzelf opgroeide, vond ik het altijd maar vreemd dat al die oude landkaarten de naam Palestina hadden staan boven het land dat wij nu kennen als Israël. Wisten die mensen dan niet dat dat land eigenlijk Israël heette? Voor mij was het heel normaal. Maar zo normaal was het niet! Het was een wonder dat dit land, na bijna 2000 jaar afwezig te zijn geweest, weer opnieuw werd ‘geboren’, helemaal gezien de omstandigheden.

Natuurlijk staan we daar uitgebreid bij stil in de eerste hoofdstukken, maar er is meer. De Bijbel bevat ook veel profetieën over de laatste dagen, waarin grote uitvindingen worden gedaan, bepaalde rampen gebeuren of bouwwerken worden voltooid. Soms zijn de profetieën klip en klaar. Soms moeten we wat meer werk verrichten omdat de oude profeten natuurlijk niet altijd precies wisten wat ze zagen. Hoe zouden zij een vliegtuig beschrijven bijvoorbeeld? Voor sommige dingen bestond niet eens een woord. Sommige landen worden bij hun oude naam genoemd. Zo bestond Iran destijds nog niet eens, maar toch weten diverse profeten tóch iets over dat land te vertellen door de oude naam te gebruiken.

Daarnaast is er iets wat we fragmentatie zouden kunnen noemen. De profetieën zijn vaak verspreid over allerlei Bijbelboeken en lijken daarom soms wat hap-snap te zijn geformuleerd. Dat lijkt voor ons heel gek, en sommige mensen vinden het daarom maar een hoop gebrabbel. U moet hier niet van opkijken, om meerdere redenen. Neem allereerst in ogenschouw dat:

1. De indeling van Bijbelboeken in hoofdstukken en verzen pas rond de middeleeuwen kwam <sup>1</sup>
2. Het oude Hebreeuws geen spaties en leestekens kende <sup>2</sup>
3. Profetie als een patroon wordt gezien in de wereld van de Hebreeërs. Er kunnen dus meerdere vervullingen zijn. <sup>3</sup>

Dat profetieën soms hap-snap verspreid door de Bijbel staan is niet zo gek. Het is eerder een voordeel. Geef me tijd om dat uit te leggen. Wat zou u doen als u een bericht moest communiceren via 40 sprekers, verspreid over 66 kanalen? Juist. U verspreidt de boodschap over de volledige bandbreedte. Als er dan één van de 66 kanalen stoort of wegvalt, hebt u nog steeds dezelfde boodschap, zij het wellicht wat minder duidelijk. Het werkt als een soort ingebouwde beveiliging om te voorkomen dat er corruptie optreedt. Het feit dat de canon van de Bijbel zo’n duidelijke eenheid ventileert, heeft er mede voor gezorgd dat de valse werken eruit geweerd werden door de oude kerkvaders. Jesaja vertelt zelfs dat dit de normale gang van zaken is. “Hier een beetje, daar een beetje” <sup>4</sup> Profetie is ook heel gelaagd. “Regel op regel”. Ook dat idee vinden we hier terug.

Met dit boek hoop ik u te laten zien hoe bizar precies de Bijbel nog steeds is. Er zijn in het verleden al honderden profetieën vervuld, maar dat zegt de huidige generatie soms weinig meer. Veel mensen denken dat het boek bedacht is of gekopieerd van andere religies. Het tegendeel is echter waar. De Bijbel is reuze actueel in elk tijdperk. Als we de kansberekening er op zouden loslaten, zou de kans dat de Bijbel al deze profetieën juist heeft voorspeld, astronomisch klein zijn. De Bijbel is het heilige woord van God. Er is geen boek ter wereld dat zoveel profetie bevat en daarin zo accuraat is. 100% van de keren is het 100% juist. Daar kan geen Nostradamus tegenop.

---

<sup>1</sup> Encyclopedia Britannica, [Robert I. Estienne](#)

<sup>2</sup> Jezus citeert in Lukas 4:16-21 uit Jesaja 61:1-2a, stopt bij een komma en rolt halverwege de zin de boekrol dicht. “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan”, zegt Hij vervolgens. Hij citeert hier een passage die gaat over o.a. het vrijlaten van gevangenen en het helen van gebrokenen, maar laat het laatste gedeelte van de zin compleet buiten beschouwing. Als we lezen wat Hij oversloeg in Jesaja 61:2b, blijkt dat die dag van de wraak toen dus nog niet vervuld was. En gelukkig maar! In sommige gevallen is het dus blijkbaar toegestaan om passages ‘los te weken’ uit de tekst en apart te bekijken. In dit specifieke geval is de context thematisch verbonden, maar de evenementen zijn niet noodzakelijkerwijs direct opeenvolgend. Er zit wat tijd tussen. In dit geval maar liefst zo’n 2000 jaar!

<sup>3</sup> In Mattheüs 2:15 citeert Mattheüs Hosea 11:1 en gooit deze profetie over Israël die uit Egypte werd geroepen als een zoon, die dus al een vervulling kende, in een compleet nieuwe context. De letterlijke context geeft weinig reden om dit zo te doen, maar Mattheüs als Hebrëer weet dat in heel veel Bijbelteksten patronen verborgen zitten. Israël is een type van Jezus, zoals we bijvoorbeeld zien als we Genesis 28:10-12 vergelijken met Johannes 1:52, waar de engelen zowel op Jakob als Jezus omhooggaan als nederdalen. In Mattheüs 2:18 doet Mattheüs weer precies hetzelfde. Hij pakt een vervulde profetie en geeft die een compleet nieuw jasje. Niet omdat hij de schrift naar zijn hand wil zetten, maar omdat ook hier weer sprake is van een model. Hij citeert namelijk Jeremia 31:15, waar het gaat over Rachel die over haar kinderen huilt. Dat had in die tijd natuurlijk niet gekund, omdat Rachel niet meer leefde in de tijd dat die profetie uitkwam. Maar in een typologische zin wel. Want Jozef was een kind van Rachel en hij werd natuurlijk jarenlang gemist, omdat zijn ouders dachten dat hij dood was. Jozef was ook een type van Jezus, op wel meer dan 100 manieren, vertelt Arthur W. Pink in [Gleanings in Genesis](#).

<sup>4</sup> Jesaja 28:10

Doordat deze 49 profetieën in deze generatie vervuld zijn, kunnen we ze moeilijker ontkennen en daardoor hoop ik dat men een hogere achting krijgt voor het woord van God. Want heel de Schrift is door God ingegeven, zo vertelt Paulus.<sup>5</sup> In het Grieks staat voor het woord *ingegeven* zelfs *Theopneustos*, wat zoiets betekent als *door God uitgeademd*. De Bijbel is niet zomaar een leuk boek. Het zijn woorden van leven. Van hét Leven. Jezus.<sup>6</sup> Ik hoop dat u ook in de rest van de Bijbel zult gaan geloven. In het evangelie. Dat Jezus voor uw zonden is gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat hierdoor de schuld die u bij God had, is verzoend door Zijn bloed. U hoeft alléén maar te geloven in die genade, en u bent gered.<sup>7</sup> Zo kinderlijk simpel is het.

---

<sup>5</sup> 2 Timotheüs 3:16

<sup>6</sup> Johannes 14:6

<sup>7</sup> Efeze 2:8-9, 1 Corinthiërs 15:3-4

# I. Zeven profetieën met betrekking tot de stichting van de staat Israël

## 1. Israël zal opnieuw gesticht worden

*“En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.”(Jesaja 11:11-14a, HSV)*

Op 14 mei 1948 was het zover. David Ben-Gurion riep de onafhankelijkheid uit van de moderne staat Israël,<sup>8</sup> die in feite al enkele maanden eerder, op 29 november 1947, door resolutie 181 van de Verenigde Naties was vastgesteld.<sup>9</sup> Dit was niet de eerste keer dat Israël uit de landen werd verworven door de Heer. Nee, dit was maar liefst de tweede keer! De eerste keer gebeurde onder koning Kores, waarbij slechts zo'n 40.000 Joden gehoor gaven aan dit decreet.<sup>10 11</sup> Na de vernietiging van Jeruzalem in 70 AD en uiteindelijk heel Israël in 132 AD, werden de Joden verspreid over het Romeinse Rijk.<sup>12 13</sup> Hoe bijzonder is het dat een staat na bijna 2000 jaar van afwezigheid weer compleet herstelt op dezelfde plek, met behoud van de cultuur en zelfs weer terugkeert naar de oorspronkelijke taal? Hier komen we nog op terug in hoofdstuk IV.

## 2. Britse schepen zullen het eerst zijn om de Joden terug te brengen

*“Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.”(Jesaja 60:9, HSV)*

Na de tweede wereldoorlog ligt er in de haven van Cyprus een groot Brits schip klaar om veel Joden naar hun thuisland te brengen, maar Groot-Brittannië weigert dit aanvankelijk. Onder druk van de internationale gemeenschap staat ze uiteindelijk toch toe dat het schip, de Exodus genaamd, naar Palestina mag varen (zoals het gebied toen nog heette). Korte tijd later wordt de moderne staat Israël gesticht.<sup>14</sup> Groot-Brittannië stond in de oudheid bekend als Tarsis. Er is wat dispuut over deze bewering,<sup>15</sup> maar aangezien Tarsis net als Cornwall vooral bekend stond om zijn metalen,<sup>16 17</sup> lijkt Groot-Brittannië beter te passen dan bijvoorbeeld Spanje.<sup>18</sup>

## 3. Er zal één nieuwe staat komen, niet twee. Israël en Juda zullen één natie zijn

---

<sup>8</sup> Encyclopedia Britannica, [Israel](#)

<sup>9</sup> Encyclopedia Britannica, [United Nations Resolution 181](#)

<sup>10</sup> Encyclopedia Britannica, [Judaism](#)

<sup>11</sup> Nehemia 7:66

<sup>12</sup> Encyclopedia Britannica, [Diaspora \(Judaism\)](#)

<sup>13</sup> Encyclopedia Britannica, [Bar Kokhba \(Jewish leader\)](#)

<sup>14</sup> Encyclopedia Britannica, [Exodus](#)

<sup>15</sup> Dr. Elwart, S. [Looking for Spoil](#)

<sup>16</sup> Ezechiël 27:12

<sup>17</sup> Encyclopedia Britannica, [Cornwall](#)

<sup>18</sup> Reisenauer, E.M., [British Empire, Scripture Prophecy and the war of Armageddon](#)

*“Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.” (Hosea 1:11, HSV)*

Dit is een typisch voorbeeld van een gelaagde profetie. Tussen deze twee zinnnetjes zitten sowieso decennia verschil. Want dit Hoofd, Jezus, hebben zij nog niet aangesteld. Dat zal echter wél gebeuren in het zogenaamde Millennium, het 1000-jarige rijk waarin Jezus regeert met een ijzeren staf.<sup>19</sup> Het hoofd dat zij destijds, in 1948 hebben aangesteld, was David Ben-Gurion. Dat brengt ons bij de volgende profetie.

#### **4. Israël zal worden hersticht onder een leider genaamd David**

*“Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een Herder voor ze zijn.” (Ezechiël 34:23, HSV)*

Ook deze profetie is weer gelaagd. Het gaat hier overduidelijk over Jezus, als dé Zoon van David, maar tegelijk is het natuurlijk heel bijzonder dat ook de moderne staat Israël begon onder een herder die David (Ben Gurion) heette.<sup>20</sup>

#### **5. De opnieuw gestichte staat zal Israël genoemd worden**

*“Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.” (Ezechiël 37:9-12, HSV)*

In deze profetie wordt allereerst heel duidelijk gemaakt dat de dode beenderen uit hoofdstuk 37 van Ezechiël over het volk van Israël spreken. Zij representeren het hele huis van Israël en zullen gebracht worden in het land van Israël. Niet het land van Kanaän, niet het land van Palestina. Niet het land van Juda. Nee, het land van Israël.

#### **6. De natie zal worden gesticht op de plek van de vaders**

*“Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.” (Jeremia 30:2-3, HSV)*

In Genesis 15:18 is God heel duidelijk over de plek waar de vaders mochten wonen. Dat was in het land dat toen nog Kanaän heette, maar later Israël genoemd werd. Het was een land dat zich ergens tussen de rivier van Egypte en de rivier de Eufraat bevond. Het oorspronkelijk toegewezen gebied was veel groter, maar er komt een moment dat het land tóch groter zal zijn dan de huidige grenzen. Want de belofte uit Genesis 15:18 was niet aan de nageslachten, maar aan het Nageslacht, Jezus. Paulus maakt dat héél duidelijk in Galaten 3:16. En het moment dat Jezus zal gaan regeren als Koning in Israël is nog niet gekomen. Dat zal gebeuren na een periode van grote verdrukking,<sup>21</sup> als het 1000-jarige rijk begint.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Openbaring 20:1-6

<sup>20</sup> Encyclopedia Britannica, [David Ben-Gurion](#)

<sup>21</sup> Mattheüs 24:21

<sup>22</sup> Openbaring 20:1-6



## 7. Israël zal op de dag nauwkeurig worden gesticht

*"En u, ga op uw linkerszij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterszij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg ik u een dag op." (Ezechiël 4:4-6, HSV)*

Deze profetie vergt wat meer graafwerk. In totaal heeft Ezechiël het hier over 430 dagen van ongerechtigheid van het volk Israël. 390 van het tienstammenrijk en 40 van het tweestammenrijk Juda, om precies te zijn. Van die 430 dagen (een jaar voor elke dag) van ongerechtigheid, weten we dat God het volk in elk geval 70 jaren heeft gestraft met de ballingschap.<sup>23</sup> Maar hoe zit het met de overige 360 jaar? Die lijken nergens in de geschiedenis te passen. Getallen liegen echter niet. Blader eens mee naar Leviticus 26:18 en pak vervolgens uw rekenmachine erbij.

*"Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen."*

We weten dat het volk Israël nadien weer snel tot ongehoorzaamheid verviel. Omdat we weten dat God niet liegt, ja zelfs niet kan liegen, is het niet raar om te denken dat God die overige 360 jaren zevenvoudig verzwaaard heeft. 360 maal 7 is 2520 jaren. Zou dat getal ergens passen? En vanaf welk punt moeten we dan gaan rekenen? Als we Daniël 9 bestuderen, zien we dat die profetie inging vanaf het decreet dat men mocht terugkeren (vers 25a) en Jeruzalem herbouwd mocht worden (vers 25b). Dan weten we echter nog niet veel meer, want tussen deze twee decreten zat 19 jaar. Koning Kores gaf de Israëlieten eerst toestemming om terug te mogen keren,<sup>24</sup> maar later gaf ook koning Artachsasta toestemming om de muren van Jeruzalem te herbouwen.<sup>25</sup> In de afbeelding hieronder ziet u dat het eigenlijk niet veel uitmaakt vanaf welk decreet we rekenen.



God is niet iemand bij Wie de term 'ongeveer' past. Omdat er wat discrepanties zijn in de kalenders, heeft dr. Missler een nauwkeurige studie gedaan, in navolging van Sir Robert Anderson, waaruit blijkt dat als we rekenen vanaf het decreet van Kores, we exact belanden op 14 mei 1948, de dag dat de moderne staat Israël werd gesticht. Als we echter rekenen vanaf het decreet van Artachsasta, komen we in het jaartal 1967.<sup>26</sup> Helaas vinden we geen precieze datum van dit decreet in Ezra 7, maar wel wordt genoemd dat Ezra met dit decreet in zijn bezit aankwam in Jeruzalem op de 1e van de 5e Hebreeuwse maand Av. Die maand valt altijd in juli of augustus. Dat betekent dus dat het decreet al eerder dan die datum is afgegeven. Het zou

<sup>23</sup> Jeremia 25:11

<sup>24</sup> Ezra 1:1-3

<sup>25</sup> Ezra 7:11-26

<sup>26</sup> Dr. Missler, C., [Ezeziel's 430 days](#)

mij niet verbazen als dit op de 29e van de Hebreeuwse maand Iyyar plaatsvond. Dat viel in 1967 op 7 juni, de dag dat Israël weer de controle kreeg over Jeruzalem. Tussen de 1e en 3e belegering van Jeruzalem zat 19 jaar. Pas bij de laatste belegering werd Jeruzalem vernietigd, wat natuurlijk voor zich spreekt. Tussen 1948 en 1967 zit ook 19 jaar. Hoe bijzonder is het dat in het eerste geval (de belegering) na 19 jaar Jeruzalem vernietigd wordt en in het tweede geval (het herstel) Jeruzalem weer heroverd.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Encyclopedia Britannica, [Six Day War](#)

## II. Zeven profetieën met betrekking tot het herstel van het land Israël

### 8. Israël zal lang een woestenis zijn

*“Ik zal van het land een verlaten woestenis maken en zijn sterke trots doen ophouden. De bergen van Israël zullen verwoest zijn, zodat niemand erdoorheen trekt.” (Ezechiël 33:28, HSV)*

Ongeveer 1800 jaar lang was Israël een woestenis. Doordat de Zeloten in 67 AD een opstand in Jeruzalem ontketenden, waren de Romeinen het goed zat met het rebelse Joodse volk en vernietigden de hele stad en kapten zelfs alle bomen eromheen.<sup>28</sup> Toen er in 132 AD wéér een opstand kwam onder leiding van Simon Bar Kochba, waren de Romeinen er compleet klaar mee en waren de gevolgen nog desastreus. In zijn boek ‘Prophecies for the Era of Muslim Terror’ schrijft Rabbi Menachem Kohen uitgebreid over hoe Israël eeuwenlang een puinhoop was.<sup>29</sup> Ook Doug Hershey gaat hier uitgebreid op in in zijn boek ‘Israel Rising’<sup>30</sup> Mark Twain schrijft in 1869 over zijn bezoek aan Israël continu in termen als “puinhoop” en “afzichtelijk”.<sup>31</sup> Op de foto’s van Chen Noam is goed te zien wat een verschil er was tussen Israël aan het einde van de 19e eeuw en Israël in de 20e eeuw. In verband met copyright heb ik deze niet in dit boek overgenomen.<sup>32</sup> Hoewel er natuurlijk wel wat mensen woonden, was het door de grote afwezigheid van bomen droog en onherbergzaam. Het vergt weinig inbeeldingsvermogen om u voor te stellen dat er inderdaad niemand door die woeste bergen trok destijds.

### 9. Israël zal daarna weer tot bloei komen

*“Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.*

*Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. “ (Ezechiël 34:12-14, 25-29, HSV)*

Zoals u op de foto’s van Noam Chen al zag, is er van die woestenis al weinig meer te bekennen. Zulke processen kosten echter tijd. Momenteel zien we zelfs dat grote gedeeltes van de Negev-woestijn groeien en bloeien, in de eerste plaats doordat God het zegent, maar natuurlijk ook door slimme irrigatie van de

<sup>28</sup> Jerusalem Post, [This Week in History](#), 3 Juni 2011

<sup>29</sup> Kohen, M., [Prophecies for the Era of Muslim Terror](#)

<sup>30</sup> Hershey, D., [Israel Rising](#)

<sup>31</sup> Haaretz, [This Day in Jewish History](#), 20 juli 2016

<sup>32</sup> Chen, N., [Jerusalem Then and Now](#)

Israëli's. <sup>33</sup> Uiteindelijk zal het volledige land hersteld worden onder het bewind van Koning Jezus, dat is natuurlijk waar Ezechiël primair op focust. Maar ook nu al zien we een heel duidelijke voorafschaduwning in het proces dat nu al plaatsvindt. Israël is een agrarisch wonder in het doorgaans gortdroge Midden-Oosten. Regelmatig vallen er weer flinke regens in Israël. <sup>34</sup> Ook Jesaja <sup>35</sup> spreekt over de woestijn die weer tot bloei zal komen. In de volgende profetieën lezen we daar nog meer over.

## 10. Israël zal extreme agrarische voorspoed kennen

*“Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.” (Amos 9:12-15, HSV)*

Hoewel Israël nog niet in de top 10 van grootste wijn-exporterende landen staat, doet het al jaren goede zaken in die markt. <sup>36</sup> Door druppeltechnologie en de enorme inzet in desalinatiesystemen kan het droge land tóch genoeg bevochtigd worden, zodat wijnbouwers er goede zaken kunnen doen. Deze technologieën worden zelfs door diverse andere landen overgenomen, zoals India. <sup>37</sup> Ook andere gewassen groeien er prima, zodat Israël zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot een wereldspeler als het gaat om export van voedsel. <sup>38</sup> Toch is ook dit nog maar een voorproefje van wat er uiteindelijk komen gaat in dat 1000-jarige rijk waarin Jezus zal heersen. Dan zal er vermoedelijk geen desalinatie- en druppeltechnologie meer nodig zijn. Maar ook hier zien we weer duidelijk een eerste vervulling, als voorbode van de ultieme vervulling.

## 11. Er zullen weer bomen groeien in de woestijn van Israël

*“Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en denneboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.” (Jesaja 41:18b-20, HSV)*

Het is momenteel inderdaad zo dat er in de Negev (de woestijn in het zuiden van Israël) enorme boomgaarden worden aangeplant. Olijfbomen (dat zijn dus oliehoudende bomen), <sup>39</sup> ceders (tamarisks zijn bijvoorbeeld zoute ceders) en acacia's. <sup>40</sup> Ook de eucalyptus camaldulensis <sup>41</sup> is een mirteplant die in bijvoorbeeld het noorden van de Negev gedijt. De cipres kunt u op veel plekken in Israël vinden, <sup>42</sup> net als de denneboom. <sup>43</sup> Ook de plataan komt voor, met name in de Jordaanvallei en aan de Midderraanse kust. <sup>44</sup> Ook hier geldt weer dat we enerzijds zien dat God duidelijk Zijn zegen over het land geeft, en anderzijds ook veel inspanning van de Joden zelf komt. Het vizier in deze profetie is natuurlijk veel verder in de toekomst, waar God Zélf zal zorgen voor ontspringende beken en bronnen in de woestijn en deze bomen spontaan op

---

<sup>33</sup> Arutz Sheva, [Smart Agriculture Blossoms in the Negev](#)

<sup>34</sup> Times of Israel, [Chaos in Eilat as Airport, Roads Closed Following Massive Rainfall](#)

<sup>35</sup> Jesaja 35:1-2

<sup>36</sup> iTrade, [Israeli Wine Sales and Exports are on the Rise](#)

<sup>37</sup> Haaretz, [The Secret of Israel's Water Miracle and how it can help a Thirsty World](#)

<sup>38</sup> Trading Economics, [Agricultural Land](#)

<sup>39</sup> Israel Today, [Come Plant Your Own Olive Tree in the Negev Desert](#)

<sup>40</sup> Science Direct, [Do Acacia and Tamarix Trees Compete for Water in the Negev Desert?](#)

<sup>41</sup> Wild Flowers, [Eucalyptus Camaldulensis](#)

<sup>42</sup> Times of Israel, [Rooted in Israel's History: Five Remarkable Trees](#)

<sup>43</sup> Jewish Virtual Library, [Pine](#)

<sup>44</sup> Shalom Holy Tours, [The Sycamore Tree](#)

zullen schieten. Maar hoe bijzonder is het dat we daar nu al een voorproefje van zien?

## **12. Jeruzalem zal niet meer binnen de oude muren passen**

*“En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: 'Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.’” (Zacharia 2:4, HSV)*

Waar in vroeger tijden de muren van de stad Jeruzalem bescherming boden aan de mensen die eromheen woonden, is dat in deze moderne tijd niet meer nodig. We hebben heel ander wapentuig, waarbij een muur amper een barrière meer vormt. Het is dan ook niet gek dat de stadsgrenzen van Jeruzalem anno 2018 niet meer door haar oude stadsmuren bepaald worden. Dat is op de satellietfoto in de voetnoot goed te zien, waar u kunt in- en uitzoomen vanuit de oude stad. <sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Nations Online, [Temple Mount](#)

### 13. Steden zullen herbouwd worden en niet-Joodse landbouwers zullen in Israël wonen en helpen met het telen en oogsten

*“Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.” (Jesaja 61:4-5, HSV)*

Sinds enige tijd is een groep van voornamelijk Amerikaanse vrijwilligers actief om te helpen met het telen en oogsten van onder andere de wijnoogst. Deze groep noemt zichzelf HaYovel, wat ‘Het Jubeljaar’ betekent en daarmee een verwijzing is naar het herstel van Israël.<sup>46</sup>

Hoewel dit misschien aangemerkt kan worden als een *self-fulfilling prophecy*, neemt dat nog niet weg dat de profetie ook daadwerkelijk vervuld is! En bovendien hebben deze Amerikanen niet op alle variabelen invloed gehad. Want als er geen Joden waren, was er geen Joodse staat gekomen. En als er geen Joodse staat was geweest, hadden deze Amerikanen hen ook niet in hun land kunnen helpen. En als God het land niet had gezegend, had er nog steeds niets gegroeid. En als God het land niet beschermd had tegen hun vijanden, was er van dit alles sowieso helemaal niets terecht gekomen. Hier kom ik later nog uitgebreider op terug.

### 14. Olie en gas gevonden in de zee voor de kust van Israël en onder het zand

*“Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn. (...) Over Aser zei hij: Moge Aser gezegend zijn met zonen; laten zijn broers hem goedgezind zijn en hij zijn voet in olie dompelen.” Deuteronomium 33:18-19, 24 HSV)*

De drie stammen die hier genoemd worden, grenzen aan elkaar en hun originele grondgebied beslaat grofweg het noorden van het huidige Israël. Aan de voet van het oorspronkelijke grondgebied van Aser<sup>47</sup> ligt de havenstad Haifa, waar inderdaad olie is gevonden, zoals de gasbel Emelek Zevulun en op de top van waar het grondgebied van Zebulon en Issachar elkaar ontmoeten de gasbel Arbel.<sup>48</sup> De grootste vondsten zijn echter gedaan in de zee. De overvloed van de zee blijken immense gasvelden te zijn.<sup>49</sup>

Men vermoedt echter dat er nog veel meer olie verstopt zit onder het zand in het noorden van Israël, dus zijn diverse oliemaatschappijen regelmatig proefboringen aan het doen. Het krijgen van toestemming is soms een lastige klus, daarom is nog niet helemaal duidelijk in kaart gebracht wat er zich precies in de bodem bevindt. Reken er maar op dat er nog gigantische vondsten gedaan gaan worden in de toekomst.

---

<sup>46</sup> HaYovel, [Why](#)

<sup>47</sup> Bible Study Log, [Inheritance of Simeon, Issachar and Zebulun](#)

<sup>48</sup> Tar Sands World, [Israel / Palestine](#)

<sup>49</sup> Arutz Sheva, [Drilling Begins in Tamar Gas Fields](#)