

49 profetieën die de afgelopen eeuw vervuld werden

Unravelations

49 profetieën die de afgelopen eeuw vervuld werden

Unravelations

Dit is een uitgave van Unravelations.
Zie voor meer informatie ook www.unravelations.com

Eerste uitgave, 2018

Op deze uitgave rusten geen copyrights.

U bent vrij om de inhoud hiervan te gebruiken en te verspreiden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Woord vooraf	3
Hoofdstuk I: <i>Zeven profetieën met betrekking tot de stichting van de staat Israël</i>	5
Hoofdstuk II: <i>Zeven profetieën met betrekking tot het herstel van het land Israël</i>	9
Hoofdstuk III: <i>Zeven profetieën over veroveringen van Israël</i>	12
Hoofdstuk IV: <i>Zeven profetieën met specifieke details over Israël</i>	18
Hoofdstuk V: <i>Zeven profetieën over het Midden-Oosten en de wereld</i>	22
Hoofdstuk VI: <i>Zeven profetieën over techniek en astronomie</i>	28
Hoofdstuk VII: <i>Zeven profetieën over de kerk en de wereld</i>	38
Nawoord	51

Woord vooraf

In dit e-book staan we stil bij maar liefst 49 profetieën die in de afgelopen 100 jaar vervuld zijn, met name profetieën die gaan over de moderne staat Israël. We leven in een bijzondere tijd, en veel mensen weten dit niet eens. Toen ikzelf opgroeide, vond ik het altijd maar vreemd dat al die oude landkaarten de naam Palestina hadden staan boven het land dat wij nu kennen als Israël. Wisten die mensen dan niet dat dat land eigenlijk Israël heette? Voor mij was het heel normaal. Maar zo normaal was het niet! Het was een wonder dat dit land, na bijna 2000 jaar afwezig te zijn geweest, weer opnieuw werd 'geboren', helemaal gezien de omstandigheden.

Natuurlijk staan we daar uitgebreid bij stil in de eerste hoofdstukken, maar er is meer. De Bijbel bevat ook veel profetieën over de laatste dagen, waarin grote uitvindingen worden gedaan, bepaalde rampen gebeuren of bouwwerken worden voltooid. Soms zijn de profetieën klip en klaar. Soms moeten we wat meer werk verrichten omdat de oude profeten natuurlijk niet altijd precies wisten wat ze zagen. Hoe zouden zij een vliegtuig beschrijven bijvoorbeeld? Voor sommige dingen bestond niet eens een woord. Sommige landen worden bij hun oude naam genoemd. Zo bestond Iran destijds nog niet eens, maar toch weten diverse profeten tóch iets over dat land te vertellen door de oude naam te gebruiken.

Daarnaast is er iets wat we fragmentatie zouden kunnen noemen. De profetieën zijn vaak verspreid over allerlei Bijbelboeken en lijken daarom soms wat hapsnap te zijn geformuleerd. Dat lijkt voor ons heel gek, en sommige mensen vinden het daarom maar een hoop gebrabbel. U moet hier niet van opkijken, om meerdere redenen. Neem allereerst in ogenschouw dat:

1. De indeling van Bijbelboeken in hoofdstukken en verzen pas rond de middeleeuwen kwam ¹
2. Het oude Hebreeuws geen spaties en leestekens kende ²
3. Profetie als een patroon wordt gezien in de wereld van de Hebreeërs. Er kunnen dus meerdere vervullingen zijn. ³

Dat profetieën soms hapsnap verspreid door de Bijbel staan is niet zo gek. Het is eerder een voordeel. Geef me tijd om dat uit te leggen. Wat zou u doen als u een bericht moest communiceren via 40 sprekers, verspreid over 66 kanalen? Juist. U verspreidt de boodschap over de volledige bandbreedte. Als er dan één van de 66 kanalen stoort of wegvalt, hebt u nog steeds dezelfde boodschap, zij het wellicht wat minder duidelijk. Het werkt als een soort ingebouwde beveiliging om te voorkomen dat er corruptie optreedt. Het feit dat de canon van de Bijbel zo'n duidelijke eenheid ventileert, heeft er mede voor gezorgd dat de valse werken eruit geweerd werden door de oude kerkvaders. Jesaja vertelt zelfs dat dit de normale gang van zaken is. "Hier een beetje, daar een beetje" ⁴ Profetie is ook heel gelaagd. "Regel op regel". Ook dat idee vinden we hier terug.

1 Encyclopedia Britannica, [Robert I. Estienne](#)

2 Jezus citeert in Lukas 4:16-21 uit Jesaja 61:1-2a, stopt bij een komma en rolt halverwege de zin de boekrol dicht. "Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan", zegt Hij vervolgens. Hij citeert hier een passage die gaat over o.a. het vrijlaten van gevangenen en het helen van gebrokenen, maar laat het laatste gedeelte van de zin compleet buiten beschouwing. Als we lezen wat Hij oversloeg in Jesaja 61:2b, blijkt dat die dag van de wraak toen dus nog niet vervuld was. En gelukkig maar! In sommige gevallen is het dus blijkbaar toegestaan om passages 'los te weken' uit de tekst en apart te bekijken. In dit specifieke geval is de context thematisch verbonden, maar de evenementen zijn niet noodzakelijkerwijs direct opeenvolgend. Er zit wat tijd tussen. In dit geval maar liefst zo'n 2000 jaar!

3 In Mattheüs 2:15 citeert Mattheüs Hosea 11:1 en gooit deze profetie over Israël die uit Egypte werd geroepen als een zoon, die dus al een vervulling kende, in een compleet nieuwe context. De letterlijke context geeft weinig reden om dit zo te doen, maar Mattheüs als Hebreëer weet dat in heel veel Bijbelteksten patronen verborgen zitten. Israël is een type van Jezus, zoals we bijvoorbeeld zien als we Genesis 28:10-12 vergelijken met Johannes 1:52, waar de engelen zowel op Jakob als Jezus omhooggaan als nederdalen. In Mattheüs 2:18 doet Mattheüs weer precies hetzelfde. Hij pakt een vervulde profetie en geeft die een compleet nieuw jasje. Niet omdat hij de schrift naar zijn hand wil zetten, maar omdat ook hier weer sprake is van een model. Hij citeert namelijk Jeremia 31:15, waar het gaat over Rachel die over haar kinderen huilt. Dat had in die tijd natuurlijk niet gekund, omdat Rachel niet meer leefde in de tijd dat die profetie uitkwam. Maar in een typologische zin wel. Want Jozef was een kind van Rachel en hij werd natuurlijk jarenlang gemist, omdat zijn ouders dachten dat hij dood was. Jozef was ook een type van Jezus, op wel meer dan 100 manieren, vertelt Arthur W. Pink in [Gleanings in Genesis](#).

4 Jesaja 28:10

Met dit boek hoop ik u te laten zien hoe bizar precies de Bijbel nog steeds is. Er zijn in het verleden al honderden profetieën vervuld, maar dat zegt de huidige generatie soms weinig meer. Veel mensen denken dat het boek bedacht is of gekopieerd van andere religies. Het tegendeel is echter waar. De Bijbel is reuze actueel in elk tijdperk. Als we de kansberekening er op zouden loslaten, zou de kans dat de Bijbel al deze profetieën juist heeft voorspeld, astronomisch klein zijn. De Bijbel is het heilige woord van God. Er is geen boek ter wereld dat zoveel profetie bevat en daarin zo accuraat is. 100% van de keren is het 100% juist. Daar kan geen Nostradamus tegenop. Doordat deze 49 profetieën in deze generatie vervuld zijn, kunnen we ze moeilijker ontkennen en daardoor hoop ik dat men een hogere achting krijgt voor het woord van God. Want heel de Schrift is door God ingegeven, zo vertelt Paulus.⁵ In het Grieks staat voor het woord *ingegeven* zelfs *Theopneustos*, wat zoiets betekent als *door God uitgedemd*. De Bijbel is niet zomaar een leuk boek. Het zijn woorden van leven. Van hét Leven. Jezus.⁶ Ik hoop dat u ook in de rest van de Bijbel zult gaan geloven. In het evangelie. Dat Jezus voor uw zonden is gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat hierdoor de schuld die u bij God had, is verzoend door Zijn bloed. U hoeft alléén maar te geloven in die genade, en u bent gered.⁷ Zo kinderlijk simpel is het.

5 2 Timotheüs 3:16

6 Johannes 14:6

7 Efeze 2:8-9, 1 Corinthiërs 15:3-4

I. Zeven profetieën met betrekking tot de stichting van de staat Israël

1. Israël zal opnieuw gesticht worden

"En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen." (Jesaja 11:11-14a, HSV)

Op 14 mei 1948 was het zover. David Ben-Gurion riep de onafhankelijkheid uit van de moderne staat Israël,⁸ die in feite al enkele maanden eerder, op 29 november 1947, door resolutie 181 van de Verenigde Naties was vastgesteld.⁹ Dit was niet de eerste keer dat Israël uit de landen werd verworven door de Heer. Nee, dit was maar liefst de tweede keer! De eerste keer gebeurde onder koning Kores, waarbij slechts zo'n 40.000 Joden gehoor gaven aan dit decreet.^{10 11} Na de vernietiging van Jeruzalem in 70 AD en uiteindelijk heel Israël in 132 AD, werden de Joden verspreid over het Romeinse Rijk.^{12 13} Hoe bijzonder is het dat een staat na bijna 2000 jaar van afwezigheid weer compleet herstelt op dezelfde plek, met behoud van de cultuur en zelfs weer terugkeert naar de oorspronkelijke taal? Hier komen we nog op terug in hoofdstuk IV.

2. Britse schepen zullen het eerst zijn om de Joden terug te brengen

"Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt." (Jesaja 60:9, HSV)

Na de tweede wereldoorlog ligt er in de haven van Cyprus een groot Brits schip klaar om veel Joden naar hun thuisland te brengen, maar Groot-Brittannië weigert dit aanvankelijk. Onder druk van de internationale gemeenschap staat ze uiteindelijk toch toe dat het schip, de Exodus genaamd, naar Palestina mag varen (zoals het gebied toen nog heette). Korte tijd later wordt de moderne staat Israël gesticht.¹⁴ Groot-Brittannië stond in de oudheid bekend als Tarsis. Er is wat dispuut over deze bewering,¹⁵ maar aangezien Tarsis net als Cornwall vooral bekend stond om zijn metalen,^{16 17} lijkt Groot-Brittannië beter te passen dan bijvoorbeeld Spanje.¹⁸

8 Encyclopedia Britannica, [Israel](#)

9 Encyclopedia Britannica, [United Nations Resolution 181](#)

10 Encyclopedia Britannica, [Judaism](#)

11 Nehemia 7:66

12 Encyclopedia Britannica, [Diaspora \(Judaism\)](#)

13 Encyclopedia Britannica, [Bar Kokhba \(Jewish leader\)](#)

14 Encyclopedia Britannica, [Exodus](#)

15 Dr. Elwart, S. [Looking for Spoil](#)

16 Ezechiël 27:12

17 Encyclopedia Britannica, [Cornwall](#)

18 Reisenauer, E.M., [British Empire, Scripture Prophecy and the war of Armageddon](#)

3. Er zal één nieuwe staat komen, niet twee. Israël en Juda zullen één natie zijn

"Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn." (Hosea 1:11, HSV)

Dit is een typisch voorbeeld van een gelaagde profetie. Tussen deze twee zinnen zitten sowieso decennia verschil. Want dit Hoofd, Jezus, hebben zij nog niet aangesteld. Dat zal echter wél gebeuren in het zogenaamde Millennium, het 1000-jarige rijk waarin Jezus regeert met een ijzeren staf.¹⁹ Het hoofd dat zij destijds, in 1948 hebben aangesteld, was David Ben-Gurion. Dat brengt ons bij de volgende profetie.

4. Israël zal worden hersticht onder een leider genaamd David

"Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een Herder voor ze zijn." (Ezechiël 34:23, HSV)

Ook deze profetie is weer gelaagd. Het gaat hier overduidelijk over Jezus, als dé Zoon van David, maar tegelijk is het natuurlijk heel bijzonder dat ook de moderne staat Israël begon onder een herder die David (Ben Gurion) heette.²⁰

5. De opnieuw gestichte staat zal Israël genoemd worden

"Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël." (Ezechiël 37:9-12, HSV)

In deze profetie wordt allereerst heel duidelijk gemaakt dat de dode beenderen uit hoofdstuk 37 van Ezechiël over het volk van Israël spreken. Zij representeren het hele huis van Israël en zullen gebracht worden in het land van Israël. Niet het land van Kanaän, niet het land van Palestina. Niet het land van Juda. Nee, het land van Israël.

6. De natie zal worden gesticht op de plek van de vaders

"Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen." (Jeremia 30:2-3, HSV)

In Genesis 15:18 is God heel duidelijk over de plek waar de vaders mochten wonen. Dat was in het land dat toen nog Kanaän heette, maar later Israël genoemd werd. Het was een land dat zich ergens tussen de rivier van Egypte en de rivier de Eufraat bevond. Het oorspronkelijk toegewezen gebied was veel groter, maar er komt een moment dat het land tóch groter zal zijn dan de huidige grenzen. Want de belofte uit Genesis 15:18 was niet aan de nageslachten, maar aan het Nageslacht, Jezus. Paulus maakt dat

¹⁹ Openbaring 20:1-6

²⁰ Encyclopedia Britannica, [David Ben-Gurion](#)

héél duidelijk in Galaten 3:16. En het moment dat Jezus zal gaan regeren als Koning in Israël is nog niet gekomen. Dat zal gebeuren na een periode van grote verdrukking, ²¹ als het 1000-jarige rijk begint. ²²

7. Israël zal op de dag nauwkeurig worden gesticht

"En u, ga op uw linkerszij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op." (Ezechiël 4:4-6, HSV)

Deze profetie vergt wat meer graafwerk. In totaal heeft Ezechiël het hier over 430 dagen van ongerechtigheid van het volk Israël. 390 van het tienstammenrijk en 40 van het tweestammenrijk Juda, om precies te zijn. Van die 430 dagen (een jaar voor elke dag) van ongerechtigheid, weten we dat God het volk in elk geval 70 jaren heeft gestraft met de ballingschap. ²³ Maar hoe zit het met de overige 360 jaar? Die lijken nergens in de geschiedenis te passen. Getallen liegen echter niet. Blader eens mee naar Leviticus 26:18 en pak vervolgens uw rekenmachine erbij.

"Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen."

We weten dat het volk Israël nadien weer snel tot ongehoorzaamheid verviel. Omdat we weten dat God niet liegt, ja zelfs niet kan liegen, is het niet raar om te denken dat God die overige 360 jaren zevenvoudig verzwaaard heeft. 360 maal 7 is 2520 jaren. Zou dat getal ergens passen? En vanaf welk punt moeten we dan gaan rekenen? Als we Daniël 9 bestuderen, zien we dat die profetie inging vanaf het decreet dat men mocht terugkeren (vers 25a) en Jeruzalem herbouwd mocht worden (vers 25b). Dan weten we echter nog niet veel meer, want tussen deze twee decreten zat 19 jaar. Koning Kores gaf de Israëlieten eerst toestemming om terug te mogen keren, ²⁴ maar later gaf ook koning Artachsasta toestemming om de muren van Jeruzalem te herbouwen. ²⁵ In de afbeelding hieronder ziet u dat het eigenlijk niet veel uitmaakt vanaf welk decreet we rekenen.



God is niet iemand bij Wie de term 'ongeveer' past. Omdat er wat discrepanties zijn in de kalenders, heeft dr. Missler een nauwkeurige studie gedaan, in navolging van Sir Robert Anderson, waaruit blijkt dat als we rekenen vanaf het decreet van Kores, we exact belanden op 14 mei 1948, de dag dat de moderne staat Israël werd gesticht. Als we echter rekenen vanaf het decreet van Artachsasta, komen we in het jaartal

21 Mattheüs 24:21

22 Openbaring 20:1-6

23 Jeremia 25:11

24 Ezra 1:1-3

25 Ezra 7:11-26

1967.²⁶ Helaas vinden we geen precieze datum van dit decreet in Ezra 7, maar wel wordt genoemd dat Ezra met dit decreet in zijn bezit aankwam in Jeruzalem op de 1e van de 5e Hebreeuwse maand Av. Die maand valt altijd in juli of augustus. Dat betekent dus dat het decreet al eerder dan die datum is afgegeven. Het zou mij niet verbazen als dit op de 29e van de Hebreeuwse maand Iyyar plaatsvond. Dat viel in 1967 op 7 juni, de dag dat Israël weer de controle kreeg over Jeruzalem. Tussen de 1e en 3e belegering van Jeruzalem zat 19 jaar. Pas bij de laatste belegering werd Jeruzalem vernietigd, wat natuurlijk voor zich spreekt. Tussen 1948 en 1967 zit ook 19 jaar. Hoe bijzonder is het dat in het eerste geval (de belegering) na 19 jaar Jeruzalem vernietigd wordt en in het tweede geval (het herstel) Jeruzalem weer heroverd.²⁷

26 Dr. Missler, C., [Ezekiel's 430 days](#)

27 Encyclopedia Britannica, [Six Day War](#)

II. Zeven profetieën met betrekking tot het herstel van het land Israël

8. Israël zal lang een woestijn zijn

"Ik zal van het land een verlaten woestijn maken en zijn sterke trots doen ophouden. De bergen van Israël zullen verwoest zijn, zodat niemand erdoorheen trekt." (Ezechiël 33:28, HSV)

Ongeveer 1800 jaar lang was Israël een woestijn. Doordat de Zeloten in 67 AD een opstand in Jeruzalem ontketenden, waren de Romeinen het goed zat met het rebelse Joodse volk en vernietigden de hele stad en kapten zelfs alle bomen eromheen.²⁸ Toen er in 132 AD wéér een opstand kwam onder leiding van Simon Bar Kochba, waren de Romeinen er compleet klaar mee en waren de gevolgen nog desastreuzer. In zijn boek 'Prophecies for the Era of Muslim Terror' schrijft Rabbi Menachem Kohen uitgebreid over hoe Israël eeuwenlang een puinhoop was.²⁹ Ook Doug Hershey gaat hier uitgebreid op in in zijn boek 'Israel Rising'³⁰ Mark Twain schrijft in 1869 over zijn bezoek aan Israël continu in termen als "puinhoop" en "afzichtelijk".³¹ Op de foto's van Chen Noam is goed te zien wat een verschil er was tussen Israël aan het einde van de 19e eeuw en Israël in de 20e eeuw. In verband met copyright heb ik deze niet in dit boek overgenomen.³² Hoewel er natuurlijk wel wat mensen woonden, was het door de grote afwezigheid van bomen droog en onherbergzaam. Het vergt weinig inbeeldingsvermogen om u voor te stellen dat er inderdaad niemand door die woeste bergen trok destijds.

9. Israël zal daarna weer tot bloei komen

"Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.

Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen." (Ezechiël 34:12-14, 25-29, HSV)

Zoals u op de foto's van Noam Chen al zag, is er van die woestijn al weinig meer te bekennen. Zulke processen kosten echter tijd. Momenteel zien we zelfs dat grote gedeeltes van de Negev-woestijn groeien en bloeien, in de eerste plaats doordat God het zegent, maar natuurlijk ook door slimme irrigatie van de Israëli's.³³ Uiteindelijk zal het volledige land hersteld worden onder het bewind van Koning Jezus,

28 Jerusalem Post, [This Week in History](#), 3 Juni 2011

29 Kohen, M., [Prophecies for the Era of Muslim Terror](#)

30 Hershey, D., [Israel Rising](#)

31 Haaretz, [This Day in Jewish History](#), 20 juli 2016

32 Chen, N., [Jerusalem Then and Now](#)

33 Arutz Sheva, [Smart Agriculture Blossoms in the Negev](#)

dat is natuurlijk waar Ezechiël primair op focust. Maar ook nu al zien we een heel duidelijke voorafschaduwning in het proces dat nu al plaatsvindt. Israël is een agrarisch wonder in het doorgaans gortdroge Midden-Oosten. Regelmatig vallen er weer flinke regens in Israël. ³⁴ Ook Jesaja ³⁵ spreekt over de woestijn die weer tot bloei zal komen. In de volgende profetieën lezen we daar nog meer over.

10. Israël zal extreme agrarische voorspoed kennen

"Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God." (Amos 9:12-15, HSV)

Hoewel Israël nog niet in de top 10 van grootste wijn-exporterende landen staat, doet het al jaren goede zaken in die markt. ³⁶ Door druppeltechnologie en de enorme inzet in desalinatiesystemen kan het droge land tóch genoeg bevochtigd worden, zodat wijnbouwers er goede zaken kunnen doen. Deze technologieën worden zelfs door diverse andere landen overgenomen, zoals India. ³⁷ Ook andere gewassen groeien er prima, zodat Israël zich langzaam maar zeker ontwikkelt tot een wereldspeler als het gaat om export van voedsel. ³⁸ Toch is ook dit nog maar een voorproefje van wat er uiteindelijk komen gaat in dat 1000-jarige rijk waarin Jezus zal heersen. Dan zal er vermoedelijk geen desalinatie- en druppeltechnologie meer nodig zijn. Maar ook hier zien we weer duidelijk een eerste vervulling, als voorbode van de ultieme vervulling.

11. Er zullen weer bomen groeien in de woestijn van Israël

"Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft." (Jesaja 41:18b-20, HSV)

Het is momenteel inderdaad zo dat er in de Negev (de woestijn in het zuiden van Israël) enorme boomgaarden worden aangeplant. Olijfbomen (dat zijn dus oliehoudende bomen), ³⁹ ceders (tamarisks zijn bijvoorbeeld zoute ceders) en acacia's. ⁴⁰ Ook de eucalyptus camaldulensis ⁴¹ is een mirteplant die in bijvoorbeeld het noorden van de Negev gedijt. De cipres kunt u op veel plekken in Israël vinden, ⁴² net als de denneboom. ⁴³ Ook de plataan komt voor, met name in de Jordaanvallei, maar ook aan de Midditerrane kust. ⁴⁴

Ook hier geldt weer dat we enerzijds zien dat God duidelijk Zijn zegen over het land geeft, en anderzijds ook veel inspanning van de Joden zelf komt. Het vizier in deze profetie is natuurlijk veel verder in de toekomst, waar God Zélf zal zorgen voor ontspringende beken en bronnen in de woestijn en deze bomen spontaan op zullen schieten. Maar hoe bijzonder is het dat we daar nu al een voorproefje van zien?

34 Times of Israel, [Chaos in Eilat as Airport, Roads Closed Following Massive Rainfall](#)

35 Jesaja 35:1-2

36 iTrade, [Israeli Wine Sales and Exports are on the Rise](#)

37 Haaretz, [The Secret of Israel's Water Miracle and how it can help a Thirsty World](#)

38 Trading Economics, [Agricultural Land](#)

39 Israel Today, [Come Plant Your Own Olive Tree in the Negev Desert](#)

40 Science Direct, [Do Acacia and Tamarix Trees Compete for Water in the Negev Desert?](#)

41 Wild Flowers, [Eucalyptus Camaldulensis](#)

42 Times of Israel, [Rooted in Israel's History: Five Remarkable Trees](#)

43 Jewish Virtual Library, [Pine](#)

44 Shalom Holy Tours, [The Sycamore Tree](#)

12. Jeruzalem zal niet meer binnen de oude muren passen

"En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: 'Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden.'" (Zacharia 2:4, HSV)

Waar in vroeger tijden de muren van de stad Jeruzalem bescherming boden aan de mensen die eromheen woonden, is dat in deze moderne tijd niet meer nodig. We hebben heel ander wapentuig, waarbij een muur amper een barrière meer vormt. Het is dan ook niet gek dat de stadsgrenzen van Jeruzalem anno 2018 niet meer door haar oude stadsmuren bepaald worden. Dat is op de satellietfoto in de voetnoot goed te zien, waar u kunt in- en uitzoomen vanuit de oude stad. ⁴⁵

13. Steden zullen herbouwd worden en niet-Joodse landbouwers zullen in Israël wonen en helpen met het telen en oogsten

"Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn." (Jesaja 61:4-5, HSV)

Sinds enige tijd is een groep van voornamelijk Amerikaanse vrijwilligers actief om te helpen met het telen en oogsten van onder andere de wijnoogst. Deze groep noemt zichzelf HaYovel, wat 'Het Jubeljaar' betekent en daarmee een verwijzing is naar het herstel van Israël. ⁴⁶

Hoewel dit misschien aangemerkt kan worden als een *self-fulfilling prophecy*, neemt dat nog niet weg dat de profetie ook daadwerkelijk vervuld is! En bovendien hebben deze Amerikanen niet op alle variabelen invloed gehad. Want als er geen Joden waren, was er geen Joodse staat gekomen. En als er geen Joodse staat was geweest, hadden deze Amerikanen hen ook niet in hun land kunnen helpen. En als God het land niet had gezegend, had er nog steeds niets gegroeid. En als God het land niet beschermd had tegen hun vijanden, was er van dit alles sowieso helemaal niets terecht gekomen. Hier kom ik later nog uitgebreider op terug.

14. Olie en gas gevonden in de zee voor de kust van Israël en onder het zand

"Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn. (...) Over Aser zei hij: Moge Aser gezegend zijn met zonen; laten zijn broers hem goedgezind zijn en hij zijn voet in olie dompelen." Deuteronomium 33:18-19, 24 HSV)

De drie stammen die hier genoemd worden, grenzen aan elkaar en hun originele grondgebied beslaat grofweg het noorden van het huidige Israël. Aan de voet van het oorspronkelijke grondgebied van Aser ⁴⁷ ligt de havenstad Haifa, waar inderdaad olie is gevonden, zoals de gasbel Emelek Zevulun en op de top van waar het grondgebied van Zebulon en Issachar elkaar ontmoeten de gasbel Arbel. ⁴⁸ De grootste vondsten zijn echter gedaan in de zee. De overvloeden van de zee blijken immense gasvelden te zijn. ⁴⁹

Men vermoedt echter dat er nog veel meer olie verstopt zit onder het zand in het noorden van Israël, dus zijn diverse oliemaatschappijen regelmatig proefboringen aan het doen. Het krijgen van toestemming is soms een lastige klus, daarom is nog niet helemaal duidelijk in kaart gebracht wat er zich precies in de bodem bevindt. Reken er maar op dat er nog gigantische vondsten gedaan gaan worden in de toekomst.

45 Nations Online, [Temple Mount](#)

46 HaYovel, [Why](#)

47 Bible Study Log, [Inheritance of Simeon, Issachar and Zebulun](#)

48 Tar Sands World, [Israel / Palestine](#)

49 Arutz Sheva, [Drilling Begins in Tamar Gas Fields](#)

III. Zeven profetieën over veroveringen van Israël

15. De eerste van 8 leiders en de eerste van 7 herders met een zwaard rijst op

"Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal Hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden." (Micha 5:4b-5, HSV)

Ook deze profetie moet even grondig worden ontleed. In de eerste verzen van Micha 5 gaat het overduidelijk over Jezus. In vers 2 gaat het over de ongeveer 1800 jaar dat Jezus hen over zal geven totdat zij die baren zal, gebaard heeft. Dit is een duidelijk verwijzing naar een profetie van Jesaja over de geboorte van de staat Israël, op één dag.⁵⁰ We hebben dit al uitgebreid besproken. In vers 3 en 4 richt Micha zijn vizier alvast op het moment dat Jezus het overblijfsel van de Israëlieten zal weiden in het 1000-jarige rijk en komt in vers 5a tot de slotsom dat Hij hun Vrede zal zijn. De versindeling is soms wat ongelukkig, zoals u weet, waardoor het lijkt alsof vers 4b bij vers 4a hoort. Dat is thematisch wél zo, maar chronologisch niet. Want in vers 3b staat dat de Israëlieten veilig zullen wonen, terwijl het er in vers 4b weer over gaat dat de Assyriër(s) het land binnen zullen vallen. Wat we hier dus zien, is de periode tussen het moment dat zij die baren zal, gebaard heeft (14 mei, 1948) en de start van het 1000-jarige rijk. In deze periode zullen volgens deze profetie 7 herders zijn en 8 vorsten uit de mensen. Deze herders zullen het land van Assur (Assyrië, in moderne tijden ook wel 'Syrië' genaamd) weiden met een zwaard.

Dr. Johnson legt in het artikel *Seven Shepherds* uit dat een 'herder met een zwaard' refereert naar iets wat wij in de tijd van nu een minister van defensie zouden noemen.⁵¹ De vorsten uit de mensen zou dan spreken over aangewezen leiders, aangezien Israël nu geen koningen kent. Als dat wel zo was, had er waarschijnlijk gewoon 'vorst' gestaan in de tekst. Het feit dat ze 'uit de mensen' komen, geeft aan dat ze niet van koninklijke bloede zijn. Wat Micha hier doet, is een wat primitieve manier om een democratie te beschrijven. Tot op de dag van vandaag zijn er 4 incidenten geweest waarbij de Syriërs het land Israël binnenvielen, maar die werden natuurlijk in de eerste plaats gestopt door de bovennatuurlijke leiding van God, met behulp van 4 leiders en 3 ministers van defensie. Dat verklaart al meteen het verschil tussen de 7 herders en 8 'vorsten' uit de mensen. Natuurlijk heeft Israël inmiddels al 12 minister-presidenten (leiders) gehad, maar het gaat hier dus om 8 specifieke 'vorsten' (leiders) die op zullen treden tegen de (As)Syriërs die hun land binnenvallen, met hulp van hun 'herders met een zwaard'.

De eerste van de 7 herders is David Ben-Gurion, toen de onafhankelijkheidsoorlog vrijwel meteen na de stichting van de moderne staat Israël uitbrak.⁵² Tegelijk is hij ook de eerste van de 8 'vorsten', die ik vanaf nu *leiders* zal noemen omdat het Hebreeuwse *nesiyk adam* een ruimere semantiek heeft dan enkel het woord *vorst*.⁵³ Dit lijkt gek, maar bedenk dat de kersverse staat nog niet eens tijd gehad had om door de formaliteiten heen te lopen en er daarom helemaal nog geen minister van defensie was. Ben Gurion werd dus eigenlijk wel genoopt om zich op te werpen in die rol, en met succes. Na het winnen van deze oorlog (wat al een wonder op zich was) bezet Israël ook de grens van de Golan, wat een gedemilitariseerde zone werd, als onderdeel van de wapenstilstand tussen Israël en Syrië in 1949.

16. De tweede van 8 leiders en de tweede van 7 herders met een zwaard rijst op

In 1967 is Levi Eshkol de leider, de minister-president van de Israëli's. Onder hem dient Moshé Dayan als minister van defensie. In dit jaar breekt de zogenaamde zesdaagse oorlog uit, doordat een

50 Jesaja 66:7-8

51 dr. Johnson, K., Biblefacts, [Seven Shepherds](#)

52 Encyclopedia Britannica, [Arab-Israeli Wars](#)

53 Blue Letter Bible, [Neciyk](#)

coalitie van diverse Arabische landen een aanval organiseert op het veel kleinere en kwetsbaardere Israël. Door een wonder overleeft Israël deze aanval niet alleen, maar wint er zelfs land bij. Onder andere de Golanhoogten. Een deel van de Golan werd echter teruggegeven aan Syrië, vlak voor de Yom Kippuroorlog.

17. De derde van 8 leiders en de tweede van 7 herders met een zwaard rijst op

Zes jaar later, in 1973, breekt de Yom Kippuroorlog uit. Golda Meir is op dat moment de derde leider van de 8 (dus niet de derde van de 12). Moshé Dayyan is dan nog steeds minister van defensie, en dat verklaart dus waarom er een discrepantie is tussen de 8 leiders en de 7 herders. Ook in deze oorlog is Syrië weer een aanvallende partij, die een strategisch voordeel heeft door de gunstige ligging van de Golanhoogten. Israël wint de oorlog en besluit om de Golan nu permanent te bezetten, om te voorkomen dat zij weer in het nadeel is bij een eventuele toekomstige oorlog. Tot op de dag van vandaag heeft Israël dit gebied daarom bezet en is niet van plan dat op te geven.

18. De vierde van 8 leiders en de derde van 7 herders met een zwaard rijst op

In 1981 incorporeerde Israël de Golanhoogten officieel, onder de leider Menachem Begin, die zijn minister van defensie Ariël Sharon instrueerde om het gebied te annexeren en een start te maken met het bewoonbaar maken van het gebied. Een klein gedeelte van de Golan werd weer teruggegeven aan Syrië. Wat volgde was een oorlog met Libanon, waar ook Syrië een flink aandeel in had. Syrië verloor in deze oorlog maar liefst 80 MIG's (Russische straaljagers), terwijl Israël geen enkel vliegtuig verloor.

De profetie uit Micha 5 is dus nog niet volledig vervuld, maar als we deze opsplitsen in 7 evenementen, zijn 4 ervan duidelijk aan te merken als vervuld. Wat verder nog zal volgen, is ongetwijfeld een vervulling van Jesaja 17:1-3, wat in feite over hetzelfde gebeurtenis spreekt als Jeremia 49:23-27. In deze profetieën zien we duidelijk dat Israël een einde maakt aan Damascus, wat niet eens zo gek ver van de Israëlische grens vandaan ligt. Het is bij helder weer te zien vanaf de Golanhoogten. Mogelijk is dit een oorlog die bevochten zal worden onder leiding van de 5e leider en 4e herder. Merk op dat er niet staat dat heel Assyrië vernietigd zal worden. Alléén Damascus.

In Daniël 11 vinden we een profetie die heel gelaagd is. De eerste 35 verzen zijn historisch vervuld met het uiteenvallen van het Griekse rijk in vier rivaliserende, kleinere gewesten. Dan lezen we in vers 35 opeens de frase 'tijd van het einde' en lijkt de terminologie te spreken over de persoon die wij in de volksmond vaak antichrist noemen en nog op het toneel zal verschijnen. Ook dit gedeelte van de profetie is historisch vervuld in de persoon van Antiochus Epiphanes, maar zal gezien de frase 'tijd van het einde' ongetwijfeld nog een ultieme vervulling krijgen. Omdat Seleucus in de historische vervulling de zogenaamde 'koning van het noorden' was, die het gebied van Syrië regeerde, zal een leider uit Syrië ook in een toekomstige vervulling van deze profetie weer fungeren als de 'koning van het noorden'.⁵⁴ De 6e leider en de 5e herder van Israël zullen deze oorlog dus waarschijnlijk tot een einde brengen.

In Psalm 83 vinden we een oorlog waarin Assyrië zich bij een coalitie van landen aansluit die in de vroege geschiedenis nog nooit een collectieve aanval op Israël heeft uitgevoerd. In 1967 zien we een oorlog die erg lijkt op deze profetie, waar ik aan het einde van deze paragraaf uitgebreider stil bij zal staan. Sommige theologen en eschatologen zien in deze oorlog uit 1967 al een vervulling van Psalm 83, maar dat is niet correct, als we heel nauwkeurig zijn. Deze oorlog zal vermoedelijk plaatsvinden onder de 7e leider en de 6e herder, aangezien al deze landen zullen worden weggevaagd volgens Psalm 83:11. Al de landen die in de coalitie van Psalm 83 genoemd worden, bestaan namelijk nog steeds. Vanwege de profetie uit Daniël 11:36-45, lijkt het voor de hand te liggen om deze oorlog in de grote verdrukking te plaatsen, aangezien het sterke parallellen vertoont met 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13.

54 Dr. Missler, C., [The Return of Nimrod](#)

De profetie uit Micha 5 vertelt ook over het land van Nimrod. Dat is Irak, die een zoon was van Nimrod.⁵⁵ Ook Irak ligt deels binnen het oorspronkelijke gebied van Assyrië. Behalve wat schermutselingen is er van een oorlog tussen de landen Israël en Irak sinds 1973 nooit echt sprake geweest. Irak staat echter ook wel bekend als Babylon. Babylon is etymologisch verwant aan de stad Babel, die gesticht werd door Nimrod. Hoewel we dit land tegenwoordig Irak noemen, heette het land in de tijd van Jesaja en Jeremia nog gewoon Babylonië. Het is om die reden dat ik vermoed dat de 8e leider en 7e herder de profetieën uit Jesaja 13/14 en Jeremia 50/51 zal vervullen, waarin Babylon voor het eerst in de geschiedenis compleet vernietigd zal worden.⁵⁶ Het lijkt erop dat deze oorlog aan het einde van de grote verdrukking uitgevochten zal worden, waarin een ultieme overwinning behaald zal worden door Jezus Zelf. Het is om die reden geen gekke gedachte dat Jezus Zelf de 8e Leider en tegelijk de 7e Herder is.



In het overzicht hierboven kunt u zien hoe we de eerste 4 leiders en eerste 3 herders moeten interpreteren. Aan de rechterkant ziet u een mogelijke vervulling van de rest van de profetie. Omdat profetie pas vaak achteraf goed te duiden is, kunnen we hier niet dogmatisch over zijn. Voor we deze paragraaf besluiten, wil ik graag nog een misverstand over de oorlog uit Psalm 83 uit de weg ruimen. Deze is, in tegenstelling tot wat sommige theologen geloven, niet vervuld in 1967. We missen heel duidelijk Egypte in de profetie, die juist héél prominent aanwezig was in 1967, terwijl Saudi-Arabië juist wél heel sterk naar voren komt in Psalm 83, maar totaal geen aandeel levert in de oorlog van 1967.

"Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela. Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kison: zij zijn weggevaagd te Endor, zij zijn geworden tot mest op de aardbodem. Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb, al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna, die zeiden: Laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt, achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde." (Psalm 83:1-19, HSV)

Bij de vervulling van deze profetie is er zoals we lezen sprake van een totale wegvaging, verbranding, verzenging. De volken zullen tot mest worden, tot stoppels. En wie zijn die 10 volken die genoemd worden nu eigenlijk? Laten we ze eens stuk voor stuk ontleden, met de Bijbel in de hand. We kunnen en mogen profetieën namelijk niet naar onze eigen hand zetten.

⁵⁵ In Genesis 10:10 lezen we over de zonen van Nimrod, waarvan Erech er één was. Irak is een transliteratie van deze naam, Erech.

⁵⁶ In tegenstelling tot wat veel theologen denken, is Babylon nog nooit vernietigd. Het werd door een list van de Pers Kores en zijn generaals ingenomen, zonder slag of stoot. Ook na het Perzische Rijk nam de Griek Alexander de Grote de stad over, dat uit pure angst uit zichzelf vrijwillig overgaf. Hij maakte er zelfs zijn nieuwe hoofdstad van. Omdat andere steden in de omgeving door een veranderende handelsroute dominantier werden, raakte de stad langzaam in het slop. Het is echter nooit vernietigd. Om die reden kunnen we Jesaja 13/14, Jeremia 50/51 en zelfs bepaalde aspecten uit Openbaring 17/18 als nog niet vervuld beschouwen. Zie ook: Dr. Missler, C., [The World Capital](#)

De tenten van Edom

Edom is een bijnaam van Ezau, de broer van Jakob (Israël).⁵⁷ Zij vestigden zich in het zuiden van het gebied dat nu Jordanië heet.⁵⁸

De tenten van de Ismaëlieten

Hoewel Ismaëls moeder uit Egypte kwam, vestigde Ismaël zich in de wildernis van Paran,⁵⁹ wat grofweg op de westelijke grens van Jordanië met Saudi-Arabië ligt.⁶⁰ Zijn nakomelingen vestigden zich in het gebied tussen Sur en Havila,⁶¹ wat volgens Genesis 25 ten oosten van Egypte ligt (dus niet erin) en in de richting van Assur (dus ook niet in Assur). Veel theologen en onderzoekers plaatsen het gebied van Sur en Havila daarom met enige voorzichtigheid in het westen van Saudi-Arabië tot en met Jemen.⁶²

Moab

Moab is een zoon van Lot, een neef van Abraham. Vrijwel niemand twijfelt eraan dat hij zich vestigde in het gebied dat we nu West-Centraal Jordanië zouden kunnen noemen.⁶³

De Hagrieten

Hoewel veel theologen bij Hagar, de moeder van Ismaël, automatisch aan Egypte denken (waar zij vandaan kwam), vinden we de Hagrieten in 1 Kronieken 5:10 als woonachtig in het gebied van Gilead. Dat ligt net iets ten zuidoosten van de Dode Zee, in Jordanië.

Gebal

Dit gebied is vrijwel zeker het directe noorden van Israël, waar nu Libanon ligt. We vinden de naam Gebal op diverse plaatsen in de Bijbel in relatie tot Tyrus en/of de Libanon.⁶⁴

Ammon

Deze naam is nog letterlijk terug te vinden op de landkaart, zij het ietwat getranslitereerd. Amman, zoals het nu heet, is de huidige hoofdstad van Jordanië.⁶⁵

Amalek

Één van de zonen van Ezau was Amalek. Hij hield zich volgens 1 Samuël 15:6-7 op in het gebied van Havila tot Sur, waarvan we al hebben bepaald dat dit in het westen van het huidige Saudi-Arabië ligt. Ook 1 Samuël 27:8 bevestigt dat de Amalekieten van oudsher inderdaad in dit gebied woonden.

Filistea

Ook over dit gebied bestaat weinig twijfel. Het Hebreeuwse woord *pelishtee* is etymologisch terug te voeren op 'immigranten', die vermoedelijk vanaf Kreta kwamen en afstamden van Mizraïm (Egypte).⁶⁶ De Filistijnen hielden zich op in 5 steden die ook vandaag de dag nog bestaan; Gaza, Askelon, Ekron, Gath en Asdod.⁶⁷ Deze liggen in het zuidwesten van Israël en we kennen dit gebied nu onder de collectieve naam Gaza. Getranslitereerd is de naam Filistijn hetzelfde als Palestijn, hoewel er nauwelijks sprake is van verwantschap in directe zin. Het leeuwendeel van de inwoners van Gaza en de andere Palestijnse gebieden zijn relatief recente immigranten uit de regio, niet afkomstig van eigen bodem.⁶⁸

57 Genesis 25:30

58 Encyclopedia Britannica, [Edom](#)

59 Genesis 21:21

60 Bible.ca, [The Wilderness of Paran](#)

61 Genesis 25:18

62 Bible.ca, [The Exodus Route](#)

63 Encyclopedia Britannica, [Moab](#)

64 Jozua 13:5, 1 Koningen 5:18, Ezechiël 27:9

65 Encyclopedia Britannica, [Amman](#)

66 Blue Letter Bible, [Pelishtee](#)

67 Jozua 13:3

68 JCPA, [Who are the Palestinians?](#)

Tyrus

Dit is een stad die in het huidige Libanon ligt. U kunt het gewoon op de landkaart vinden. Er is geen enkel dispuut over dat dit de historische plek is waar de stadstaat Tyrus lag. ⁶⁹

Assyrië

Het landgebied van Assyrië is lastiger te duiden. Het begon aanvankelijk als de stadstaat Assur, dat in hedendaags Irak ligt. Het rijk werd op den duur groter en de kern van het koninkrijk spreidde zich daarna uit naar zuidelijk Turkije en noordelijk Syrië. ⁷⁰

We kunnen hiermee dus tot de slotsom komen dat de aanvallende partijen in de oorlog van Psalm 83 als volgt zijn: Jordanië, Saudi-Arabië, Libanon, Gaza, Irak, Turkije en Syrië. De aanvallende partijen in 1967 waren echter Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië en Irak. ⁷¹ Om die reden kunnen we de oorlog uit Psalm 83 nog steeds niet als historisch vervuld plaatsen in 1967.

19. Israël zal het restant van Edom deels innemen, de rest volgt later

"Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet." (Amos 9:11-12, HSV)

Hoewel het oorspronkelijke gebied van Edom aan de andere kant van de Jordaan lag, ontstond er na de ballingschap een vacuüm in zuidelijk Judea, zodat de Edomieten, opgejaagd door de Nabateërs, zich daar vestigden. ⁷² Men noemde dit gebied in de tijd van het Nieuwe Testament dan ook wel Idumea. God vertelt de Israëlieten met deze profetie dat Idumea (dat in de tijd van Amos nog niet eens bezet was door de Edomieten, dat gebeurde pas na 605 BC) ⁷³ dat in feite het restant, het overblijfsel van Edom is, door de Israëli's ingenomen zal worden. Dat gebeurde in 1948. Het oorspronkelijke gebied van Edom was al verloren gegaan, doordat de Nabateërs het veroverden.

20. Vijf Egyptische steden worden veroverd door de Israëli's

"En het land van Juda zal den Egyptenaren tot een schrik zijn; zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelf bevreesd wezen vanwege den raad des HEEREN der heirscharen, dien Hij tegen hen beraadslaagd heeft. Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaän, en zwerende den HEERE der heirscharen; één zal genoemd zijn een stad der versterking." (Jesaja 19:16-18, SV)

Als resultaat van de Zesdaagse Oorlog in 1967, veroverde Israël, hoewel zij aanvankelijk zwaar in de minderheid was en bovendien de verdedigende partij, het schiereiland van de Sinaï, wat eerst van Egypte was. ⁷⁴ Hoewel het schiereiland dunbevolkt is door het droge klimaat, zijn er wel enkele steden te vinden. Het is lastig om een precieze definitie van een stad te bepalen, maar wel weten we dat het Hebreeuwse woord *iyar*, dat in de grondtekst genoemd wordt, ook dorp kan betekenen. ⁷⁵ Er zijn in de Sinaï in elk geval meer dan 5 steden/dorpen te vinden, en allen werden zij door Israël 12 jaar lang bezet. ⁷⁶ Daarna werden zij aan Egypte teruggegeven in ruil voor vrede.

69 Encyclopedia Britannica, [Tyre](#)

70 Encyclopedia Britannica, [Assyria](#)

71 Encyclopedia Britannica, [Six Day War](#)

72 Encyclopedia Britannica, [Edom](#)

73 Bible.ca, [Edomites](#)

74 Encyclopedia Britannica, [Sinai Peninsula](#)

75 Blue Letter Bible, [Isaiah 19](#)

76 Discover Sinai, [Cities and Towns in Sinai](#)

In deze periode werden op het schiereiland ook diverse nederzettingen gesticht door de Israëli's, waarvan de grootste de naam Yamit had.⁷⁷ Het moest een grote stad gaan worden met 200.000 inwoners,⁷⁸ maar als onderdeel van een vredesverdrag met Egypte werd het vernietigd, nadat alle inwoners waren geëvacueerd. Het is interessant dat één van de 'steden' uit deze profetie van Jesaja genoemd wordt als een 'stad der versterking', wat in het originele Hebreeuws *heres* genoemd wordt, en in veel andere vertalingen dan ook vertaald is met *vernietiging*.⁷⁹

21. Israël zal weer controle over Askelon krijgen

"En het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen weiden. 's Avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerliggen, want de HEERE, hun God, zal naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen."(Zefanja 2:7, HSV)

Askelon was één van de 5 steden die tezamen het koninkrijk van de Filistijnen vormden.⁸⁰ In deze profetie zien we dat de Judeeërs er op een bepaald moment in de geschiedenis zullen gaan wonen, en dat is dan ook precies wat er gebeurd is. Na 1948 verlieten de Arabieren de stad, waarna de Israëli's zich er vestigden.⁸¹

77 Jewish Virtual Library, [The Yamit Evacuation](#)

78 Jpost, [Personal Encounter: The Meatman of Yamit](#)

79 Blue Letter Bible, [Isaiah 19](#)

80 1 Samuël 6:17

81 Encyclopedia Britannica, [Ashqelon](#)

IV. Zeven profetieën met specifieke details over Israël

22. In de moderne staat Israël zal weer het pure Hebreeuws gesproken worden als moedertaal

"Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder." (Zefanja 3:9, SV)

Hoewel deze profetie niet gelijk heel duidelijk herkenbaar is in veel Nederlandse vertalingen, is dat in het Hebreeuws wél het geval. In de (Herziene) Statenvertaling lijkt het alsof het hier over de heidenvolken gaat, maar het Hebreeuwse *am* is eigenlijk beter vertaald als het *volk* (of: *de stammen*) van *Israël*.⁸² In de Engelse King James Vertaling of de International Standard Version is dat dan ook duidelijker zichtbaar.

"For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve him with one consent." (KJV)

"Indeed, then I will return my people to a pure language so that they all may call upon the name of the LORD, serving him with a united will." (ISV)

Het derde hoofdstuk van Zefanja begint met de afvalligheid van Israël en eindigt met het herstel van Israël, dus is het gezien de context helemaal niet gek om deze inferentie te maken. Na de ballingschap werd het Koiné Grieks al snel de lingua franca van het gebied en om die reden is bijvoorbeeld het gehele nieuwe testament ook in het Grieks geschreven. Er werd nog wel wat Hebreeuws gesproken, maar dit had een meer ceremoniële functie. Net zoals het Latijns bij ceremonies van de Katholieke Kerk soms nog opgedreund wordt, vaak met een zwaar accent. Er overleefden varianten van het Hebreeuws, zoals het Jiddisch, maar dat was lang niet zuiver meer aangezien het zelfs aangemerkt wordt als Germaanse taal.⁸³

Om die reden is het dus meer dan bijzonder dat na eeuwen en eeuwen van afwezigheid een taal in zijn compleetheid weer tot leven werd gewekt!⁸⁴ De persoon die hiertoe de allergrootste bijdrage heeft geleverd, is met stip Eliëzer Ben-Yehuda.⁸⁵

23. Het grondgebied van Israël zal worden verdeeld

"Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld." (Joël 3:1-2, HSV)

Deze profetie heeft natuurlijk in de eerste plaats een historische vervulling, maar de toenemende apocalyptische retoriek geeft duidelijk aan dat ook hier sprake is van een gelaagdheid. Het is inderdaad zo dat diverse heidenvolken (Assyrië, Babylon en Rome) destijds verantwoordelijk zijn waren de verstrooiing van de Judeeërs en de Israëlieten, maar het feit dat het land verdeeld is, is duidelijk iets dat tóen gold, maar nu nog steeds. God belooft het land dat zich tussen de grote rivier in Egypte en de Eufraat bevindt, aan het volk Israël.⁸⁶ Toen de Verenigde Naties (de heidenvolken) zich in 1947 over deze kwestie bogen, hadden zij echter andere overwegingen. In resolutie 181 werd bepaald dat het land verdeeld moest worden

82 Blue Letter Bible, [Am](#)

83 Encyclopedia Britannica, [Yiddish Language](#)

84 Encyclopedia Britannica, [Hebrew Language](#)

85 The Jerusalem Post, [This Week in History: Revival of the Hebrew Language](#)

86 God belooft het land in Genesis 15:18 aan het Nageslacht van Abraham. Paulus legt in Galaten 3:16 uit dat hiermee Jezus bedoeld werd en niet alle kinderen en hun nageslachten die hij kreeg bij Sarah, maar ook Hagar en Ketura. Jezus zal hier uiteindelijk regeren en het volk Israël zal bij Hem zijn, in het 1000-jarig rijk. Zie ook Openbaring 20:1-6. Zo wordt deze belofte uiteindelijk vervuld.

tussen de daar wonende Arabieren en de Joden. Het plan werd zelfs het 'verdelingsplan' genoemd.⁸⁷ Hoewel de rechtszaak tegen hen nog zal plaatsvinden, is de verdeling *an sich* dus al wel geschied.

24. Jemenitische en Ethiopische Joden zullen naar het thuisland komen

"Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ik u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt. (Jesaja 43:3-7, HSV)

We lazzen al dat God de Israëlieten vanuit alle landen zou verzamelen. In deze profetie wordt het echter heel specifiek. Zo zit er allereerst een heel grote verrassing verstopt in vers 6, waar gesproken wordt over het 'zuiden'. Meestal gebruikt men in het Hebreeuws het woord *negev*, wat we nog steeds herkennen in de zuidelijke woestijn van Israël. Maar in dit vers gebruikt men om de één of andere reden het woord *teman*,⁸⁸ wat niet alleen het zuiden kan betekenen, of een plek in Edom, maar ook het moderne Hebreeuwse woord is voor Jemen.⁸⁹ In 1949 werden bijna 50.000 Jemenitische Joden vanuit Jemen naar het land van Israël gebracht, onder de naam Operatie Magic Carpet.⁹⁰ Maar in vers 3 wordt natuurlijk ook gesproken over Seba, wat volgens de encyclopedie een koninkrijk was dat in zuidelijk Saudi-Arabië / Jemen lag.⁹¹ De Joodse geschiedschrijver Josephus plaatst Seba echter in het westen van Ethiopië. Hoe we ook naar de profetie kijken, in beide gevallen kan men deze als vervuld beschouwen. Tussen 1980 en 1992 emigreerden bijna 50.000 Ethiopische Joden, ook wel Falasha's genoemd, naar Israël.⁹²

25. Itzhak Rabin wordt met twee schoten in het hoofd vermoord in 1995

"En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat." (Genesis 15:17-18, HSV)

Dit is zo'n profetie waarbij we naar het originele Hebreeuws terug moeten gaan om er iets van te kunnen zien. De Joden lezen in de synagoge, het hele jaar door volgens een leesschema, dat wereldwijd overeenstemt. Op een avond in november las men wereldwijd uit Genesis 15:17, waar het gaat over het verbond dat God sluit met Abraham in relatie tot het grondgebied van het land Israël. In het Hebreeuws leest dat als volgt:

וַיְהִי הַשָּׁמַשׁ בְּאָהַר וְעַלְטָה הָיְתָה וְהַיָּהוּהַ תִּנְוֹר עֵשֶׂן וְלִפִּיד אֵשׁ אֲשֶׁר עָבַר בֵּין הַגְּזָרִים הָאֵלֶּה:

Maar zoals we al eerder vaststelden, was er in de oudste vorm van het Hebreeuws nog helemaal geen interpunctie of zelfs zoiets als spaties. Alles werd aan elkaar vast geschreven. Het interessante is dat wanneer we bij het vetgedrukte gedeelte de spaties op een andere plek zetten, er opeens een heel interessante zin tevoorschijn komt, die zelfs een relatie heeft met de verdeling van het land als we de gebeurtenis in 1995 hierin herkennen.

87 Encyclopedia Britannica, [United Nations Resolution 181](#)

88 Blue Letter Bible, [Isaiah 43](#)

89 Google Translate, [Jemen](#)

90 Jewish Virtual Library, [Operation Magic Carpet – Airlift of Jemenite Jews](#)

91 Encyclopedia Britannica, [Saba](#)

92 Encyclopedia Britannica, [Falasha](#)

וַיְהִי הַשָּׁמַשׁ בָּאָה וְעִלְטָה הָיָה וְהָיָה תְנוּרָ עָשָׂן וְלִפְיֵד אֵשׁ אֵשׁ רַע בְּרַבִּין הַגָּזְרִי מִהָאֵלֶּה:

Als we dit gedeelte nu apart lezen, staat er het volgende:

אֵשׁ אֵשׁ רַע בְּרַבִּין הַגָּזְרִי

Bepaald door God, in Rabin een kwaad, vuur, vuur

Of we het gedeelte nu van links naar rechts lezen, of van rechts naar links (zoals dat in het Hebreeuws moet), de strekking is overduidelijk. Bedenk u eens wat een schok dit gegeven moet hebben aan de Hebreeuwse wereld die op die bewuste avond van het onheil deze passage las, waarbij Rabin tweemaal (vuur, vuur) in het hoofd werd getroffen door kogels. Rabin, die aan het begin van zijn regering in 1992 nog vrij conservatief was, begon in 1994 al langzaam van gedachten te veranderen. Op 5 oktober 1995 maakte hij ten aanzien van de Oslo-akkoorden de opmerking dat de Bijbel niet Gods koopcontract is (wat natuurlijk niet juist is, zoals we in de vorige paragraaf al duidelijk lazen). Dertig dagen later werd hij vermoord. Op de avond waar de gehele Joodse wereld de bewuste passage las waaruit duidelijk werd dat Gods woord wél een koopcontract is. En waar bovendien nog eens een verborgen profetie in zat dat Rabin tweemaal in zijn hoofd gevuurd zou worden.⁹³

26. Drie Israëliëse steden zullen ruïnes worden

"Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u." (Mattheüs 11:20-24, HSV)

Jezus noemt hier het voorbeeld van Sodom als een letterlijke, fysieke vernietiging van een ongehoorzame stad. Jezus legt de link van bekering van ongehoorzaamheid tussen Sodom en de andere 3 genoemde steden. De eerste stad die genoemd wordt in dit gedeelte is Chorazin. Deze stad, of liever een dorp, raakte na 330 AD in verval door een flinke aardbeving. Hoewel er pogingen gedaan werden om het dorp weer leven in te blazen, is het vandaag de dag een ruïne.⁹⁴

Het tweede dorp dat genoemd wordt, is Bethsaïda. Dit dorp is blijkbaar zó onherkenbaar verwoest, dat archeologen niet helemaal zeker zijn van de precieze locatie ervan. Mogelijk is het zo verwoest door dezelfde aardbeving als bij Chorazin. Over het algemeen denkt men aan de archeologische vindplaats et-Tell, maar een nieuwe theorie stelt dat de vindplaats el-Araj als vissersdorp een logischere plek zou zijn. Om precies te bepalen welke archeologen gelijk hebben, zal er meer onderzoek gedaan moeten worden.⁹⁵

Het laatste dorp in deze passage is Kapernaüm. Ook dit dorp was zó enorm verwoest, dat men het pas aan het begin van de 20^e eeuw eens werd over de precieze locatie ervan.⁹⁶

93 Dr. Missler, C., *Cosmic Codes* (2^e druk, 2004), p. 117-119

94 See The Holy Land, [Chorazin](#)

95 Biblical Archaeology, [Where is Biblical Bethsaida?](#)

96 Encyclopedia Britannica, [Capernaum](#)

27. De Sjekel zal terugkomen als een munteenheid in het land Israël

"De sikkel zal twintig gera waard zijn. De pond zal voor u twintig sikkel plus vijftig sikkel plus vijftien sikkel waard zijn." (Ezechiël 45:12, HSV)

De Sikkel, in het Hebreeuws Sjekel genoemd, en in de Bijbel en moderniteit anders naar het Nederlands getranslitererd, werd in de jaren '80 weer in Israël ingevoerd, na eeuwen van afwezigheid.⁹⁷ Hoewel deze profetie over het 1000-jarig rijk gaat, is het op zichzelf wél een verwijzing dat er op een bepaald moment in de toekomst weer opnieuw een Sjekel zal zijn.

28. Jeruzalem zal als een probleem gezien worden door alle volken

"De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen." (Zacharia 12:2-3a, HSV)

Deze profetie bestaat uit drie gedeeltes, waarvan alleen nog maar de eerste twee vervuld zijn.

1. Jeruzalem zal een bedwelmende beker worden voor de volken rondom (Midden-Oosten, directe burenen)
2. Jeruzalem zal een steen worden die moeilijk is te tillen voor alle volken (de Verenigde Naties)
3. Alle volken zullen zich tegen Jeruzalem verzamelen.

De stad Jeruzalem is een omstreden gebied. Niet alleen de Joden en christenen, maar zelfs de moslims zien het als een heilige plek, ook al wordt het nergens in de Koran genoemd. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat bij stemmingen in de Verenigde Naties aangaande Jeruzalem een overgrote meerderheid van landen altijd tégen de belangen van Israël stemde. In die stemmingen bestond vrijwel altijd unaniem de kern van de tegenstanders uit alle directe burenen van Israël.⁹⁸ Het is in dat opzicht dus een bedwelmende beker voor de volken rondom (haar burenen).

Dit alles kwam tot een hoogtepunt toen president Donald Trump aan het einde van 2017 aangaf dat hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem wilde verplaatsen. Hoewel de Israëli's al decennia lang hun overheidsgebouwen in Jeruzalem hebben staan en het zelf als hun eigen hoofdstad zien, was dit voor de andere landen altijd een heet hangijzer. Trump maakte daar op 14 mei 2018 formeel een einde aan, door Jeruzalem tot hoofdstad van Israël te verklaren en tegelijk de nieuwe Amerikaanse ambassade aldaar te openen. Dit maakte Jeruzalem tot een 'steen die moeilijk te tillen was'. Moeilijk, niet onmogelijk. De Amerikanen deden het. Maar het ging moeilijk. Trump kreeg veel weerstand op zijn besluit⁹⁹ en lijkt inmiddels de deur open te houden voor een tweestatenoplossing. Of hierbij ook gedacht wordt aan een verdeling van Jeruzalem, blijft afwachten.¹⁰⁰

Het laatste gedeelte van de profetie is hier niet geciteerd, omdat die nog niet is uitgekomen. Er komt in de toekomst namelijk ooit een moment dat letterlijk alle volken zich tegen haar zullen verzamelen. Dat moment is nog niet aangebroken, aangezien de V.S., Guatemala en Paraguay Jeruzalem al erkend hebben als de hoofdstad van Israël en ook Tsjechië en Roemenië dergelijke plannen hebben geüit.¹⁰¹ Dat moment, waarover vers 3b spreekt, komt echter in de zogenaamde *grote verdrukking*, tijdens de slag van Armageddon.¹⁰²

97 Encyclopedia Britannica, [Sheqel](#)

98 UN Watch, [2017 UN General Assembly Resolution Singling Out Israel](#)

99 Haaretz, [Embassy Move to Jerusalem](#)

100 Times of Israel, [Full Text of Trump-Netanyahu](#)

101 Behold Israel, [Paraguay Opens its Embassy in Jerusalem](#)

102 Openbaring 16:14-16

V. Zeven profetieën over het Midden-Oosten en de wereld

29. De bouw van de Lotus-toren op de Aswan-dam voorspeld

"Daarom, zie, Ik zal u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestijn, vanaf Migdol tot Syene, tot aan de grens met Cusj." (Ezechiël 29:10)

In Ezechiël vinden we deze profetie over de koning van Egypte. In vers 11 lezen we dat Egypte wel zó enorm vernietigd zal worden, dat er 40 jaar lang niemand zal wonen of zelfs maar een voet in het land gezet zal worden. Sommige theologen zien deze profetie als historisch vervuld in de periode waarin de laatste farao, Psamtik III regeerde in het land. Egypte werd toen aangevallen door de Perzen en Psamtik was niet in staat de aanval te stoppen. Hij overleefde de aanval en mocht in eerste instantie blijven leven, maar werd later toch ter dood veroordeeld.¹⁰³ Toch is het lezen van een vervulling van Ezechiël 29:11 hier wel een heel ruime benadering van de profetie, aangezien Cambyses II (de koning van Perzië) zich gewoon vrijelijk door het gebied kon bewegen in die periode en er ook gewoon mensen woonden, ondanks dat het land natuurlijk flink te lijden had gehad onder de aanval.¹⁰⁴ Omdat Ezechiël hier spreekt over farao, denken veel mensen automatisch aan het verleden. Maar zoals we al eerder zagen, zijn profetieën soms dubbellaags. Mogelijk is er een eerste vervulling in Psamtik III en volgt de ultieme vervulling in de toekomst. En niet alleen om deze reden, maar ook vanwege het feit dat er in de tekst over een monument wordt gesproken dat pas enkele decennia bestaat.

Aan het begin van de 20^e eeuw begon men in Egypte met de constructie van de zogenaamde lage Aswandam, die in 1970 overtroffen werd door de hoge Aswandam. Hiermee werd de rivier bedwongen, wat natuurlijk al meteen sterk doet denken aan het feit dat de koning (leider) van Egypte bij zichzelf zegt dat de Nijl van hem is,¹⁰⁵ zodat men hem kon reguleren, beter irrigeren en turbines plaatsen om een groot deel van het land van energie te voorzien.¹⁰⁶ Wat bijzonder is, is dat de plaats Syene uit Ezechiël 29 dezelfde plaats is als het huidige Aswan.¹⁰⁷ Daarnaast is Migdol niet alleen een eigennaam, zoals het hier vertaald is, maar kan het ook toren betekenen.¹⁰⁸ Nu is de Aswandam natuurlijk geen toren, maar er staat wél een toren bovenop de dam; de zogenaamde Lotustoren.¹⁰⁹ Het woordje *tot* tussen Migdol en Syene is gecursiveerd, wat inhoudt dat het er in de originele Hebreeuwse tekst niet staat. Het is geïnferreerd door de vertalers. We zouden de tekst dus als volgt kunnen lezen:

"Daarom, zie. Ik zal u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestijn, vanaf de toren van Aswan tot aan de grens met Cusj (Sudan)."

Dat gebied is precies het gebied waar het Nassermeer is ontstaan, een meer dat vernoemd is naar de tweede president van Egypte, Gamal Abdel Nasser. Het Nassermeer ontstond doordat het water uit de hogere delen van het land werd afgedamd. In overleg met Sudan en de Verenigde Naties werd dit destijds zo gepland.¹¹⁰ Als we verder lezen in vers 11, zien we dat er iets gebeurt waardoor het land 40 jaar niet meer bewoond kan worden. We kunnen alleen maar speculeren over de redenen waarom, maar één van de mogelijkheden is dat bijvoorbeeld Israël deze dam opblaast met een nucleair wapen, ongetwijfeld als zij zich bedreigd voelt. Dat klinkt wel héél specifiek, maar is niet zo gek als u bedenkt dat de huidige minister van defensie van Israël, Avigdor Lieberman, dit ooit geopperd heeft als mogelijkheid.¹¹¹ De radioactieve

103 Encyclopedia Britannica, [Psamtik III](#)

104 Encyclopedia Britannica, [Cambyses II](#)

105 Ezechiël 29:3, 9

106 Encyclopedia Britannica, [Aswan High Dam](#)

107 Encyclopedia Britannica, [Aswan](#)

108 Blue Letter Bible, [Migdol](#)

109 Tutorial at Home, [The Lotus Tower](#)

110 Encyclopedia Britannica, [Lake Nasser](#)

111 Haaretz, [With Lieberman as Defense Minister, Israelis Should Head For the Bomb Shelters](#)

elementen van zo'n bom zullen de wateren stroomafwaarts natuurlijk dodelijk maken. Dit zou kunnen verklaren waarom het land Egypte maar liefst 40 jaar onbewoond zal blijven, aangezien de Nijl feitelijk de voedingsbron is van het land. Nogmaals, deze profetie in zijn geheel is dus nog niet vervuld. Maar wél lezen we er over een bouwwerk dat er in de tijd van Ezechiël nog niet stond, maar pas enkele decennia geleden is voltooid. Is dat niet bijzonder?

30. De dramatische ecologische gevolgen van de Aswandam voorspeld

"De rivierarmen gaan stinken; het water in de rivieren van Egypte zakt, ze vallen droog. Het riet en de biezen verwelken. De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl, en alles wat ingezaaid is langs de Nijl, zullen verdorren, verwaaien; en het zal er niet meer zijn. Treuren zullen de vissers, en rouwen allen die vishaken uitwerpen in de Nijl; en zij die werpnetten uitzetten over het water, zullen verkommeren. De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden, evenals de wevers van linnen. Hun wevers zullen verslagen zijn, alle loonarbeiders zielsbedroefd. De vorsten van Zoan zijn enkel dwazen; de wijzen, de raadgevers van de farao – hun raad is dom. Hoe kunt u dan tegen de farao zeggen: Ik ben een zoon van wijzen, een zoon van de koningen vanouds? Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij u toch vertellen, als zij het al weten, wat de HEERE van de legermachten besloten heeft over Egypte. De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen, de vorsten van Nof zijn bedrogen; zij die de hoeksteen zijn van hun stammen, doen Egypte dwalen. De HEERE heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken; zij hebben Egypte doen dwalen, in al zijn doen, zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel. En Egypte zal geen werk hebben dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen." (Jesaja 19:6-15, HSV)

In de vorige paragraaf bespraken we al dat het afdammen van de Nijl ervoor zorgde dat de rivier gereguleerd werd. Voordat die regulering tot stand kwam, werd het land gevoed door deze rivier, doordat deze regelmatig uit zijn oevers trad en hierdoor een unieke biodiversiteit in stand kon blijven in de Nijldelta. Ondanks het feit dat de regulatie voordelen met zich meebracht, zoals de energievoorziening door de turbines bij de dam, kleefden er ook veel nadelen aan. Één van die nadelen is dat de rivier niet meer uit zijn oevers treedt en dat veel vissers, door de veranderde biodiversiteit, sindsdien zonder werk kwamen te zitten. Ook moeten boeren nu dure kunstmest gebruiken om de grond weer vruchtbaar te maken. Het afdammen had een desastreuze, permanente invloed op zowel flora, fauna als de werkgelegenheid in Egypte.^{112 113}

31. Egypte zal niet langer koningen hebben

"Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren. Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte, en Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen, maar dat zal voor hen niet toereikend zijn. Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, en Hij zal de golven van de zee slaan, alle diepten van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië neergehaald worden, en de scepter van Egypte zal weggaan." (Zacharia 10:9-11, HSV)

In de eerste paar verzen van deze profetie is duidelijk te zien over welk tijdstip we het hebben. Zacharia profeteerde in een periode waarin het volk juist was teruggekeerd uit ballingschap. Het gaat hier dus over een toekomstige terugkeer van de Joden en Israëlieten naar het land. Dit is belangrijk voor de context van de profetie, want dat is natuurlijk vervuld in 1948, zoals we al eerder ontdekten. Hoe bijzonder is het dat de laatste monarch van Egypte (Foad II) in 1952 afgezet werd, momenteel in Frankrijk woont, en het land sindsdien een republiek werd? De scepter is in strikte zin dus inderdaad van Egypte weggegaan.¹¹⁴

112 Fahim, H. M., [Dams, People and Development, The Aswan High Dam Case](#), p. 113

113 Prof. Em. White, G. F., [The Environmental Effects of the High Dam at Aswan](#)

114 Encyclopedia Britannica, [Farouk I](#)

32. De oprichting van Hamas voorspeld

"Wee de zorgelozen in Sion, en de onbezorgden op de berg van Samaria, de beroemdsten van de voornaamste van de volken, en tot wie het huis van Israël komt. Trek naar Kalne en kijk er rond; ga vandaar naar het grote Hamath, en daal af naar Gath van de Filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied? U, die de onheilsdag ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld naderbij brengt." (Amos 6:1-3)

Zo op het eerste gezicht lijkt er in deze profetie niet zoveel speciaals aan de hand. Maar beseft u eens dat het woord geweld, dat hier in de profetie ook gebruikt wordt, in het Hebreeuws *hamas* is, uitgesproken als *chamas*.¹¹⁵ In relatie met de rest van de context is het geen gekke gedachte om het woord *hamas* als eigennaam te vertalen in plaats van het zelfstandig naamwoord *geweld*. Samaria wordt tegenwoordig immers ook wel de Westelijke Jordaanoever genoemd, wat grotendeels bevolkt wordt door Arabieren. De zorgelozen in Sion zou kunnen verwijzen naar de Arabieren die in Jeruzalem wonen en Gath van de Filistijnen ligt natuurlijk in het grondgebied van het huidige Gaza, waar het hoofdkwartier van Hamas zetelt.

Is het niet bijzonder dat het hier gaat over gebieden die met elkaar vergeleken worden? Over het dichterbij brengen van de zetel van Hamas (geweld)? Want dat is precies wat veel Israëlitische politici (zoals Rabin) hebben gedaan in de afgelopen decennia. En natuurlijk het feit dat het woord Hamas op zichzelf al heel goed beschrijft waar men voor staat. Sinds haar oprichting in 1987 kenmerkt de organisatie zich door geweld, moord en doodslag. Officieel is de naam in het leven geroepen als Arabisch acroniem waarmee het islamitische verzet in de regio aangeduid wordt, maar het is natuurlijk wel bizar dat hetzelfde woord in het Hebreeuws juist die betekenis heeft.¹¹⁶ Gezien de context van het vers kan men terecht stellen dat het bestaan van Hamas door God, bij monde van Amos, voorspeld is. Ook in Ezechiël lezen we over geweld, waarbij een alternatieve vertaling als *hamas* niet eens zo gek is.

"Het geweld is opgerezen tot een staf van goddeloosheid, niets blijft er van hen over, niets van hun rumoer, niets van hun geraas en niets van hun praal." (Ezechiël 7:11)

33. De vluchtelingenstroom vanuit Syrië voorzeggd

"Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne. De steden van Aroër zullen verlaten worden, ze zullen voor de kudden zijn. Die zullen daar neerliggen, en niemand zal ze schrik aanjagen. Dan zal de vesting uit Efraïm weggedaan worden, en het koninkrijk uit Damascus, en ook het overblijfsel van de Syriërs zal verdwijnen." (Jesaja 17:1-3a, HSV)

"Wee, het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee; en wee, het gedruis van natiën, zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg; het wordt opgejaagd vóór de wind uit als kaf op de bergen, vóór de wervelwind uit als werveldistels. Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen." (Jesaja 17:12-14, HSV)

"Hamath en Arpad staan beschaamd. Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord, smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid, men kan niet tot rust komen. Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten, siddering heeft het aangegrepen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende vrouw. Hoe is de stad van de roem verlaten, de stad van mijn vreugde!" (Jeremia 49:23-25, HSV)

115 Blue Letter Bible, [Chamas](#)

116 Encyclopedia Britannica, [Hamas](#)

Jesaja spreekt net als Jeremia over dezelfde toekomstige gebeurtenis. Damascus is één van de oudste steden ter wereld die permanent bewoond werd, en hoewel ze soms gedeeltelijk is vernield, is ze nog nooit in haar geheel vernietigd, zoals in vers 1 van Jesaja 17 te lezen valt.¹¹⁷ Als we de profetie in zijn geheel nemen, is die dus nog niet vervuld. Wél zien we al dat enkele verzen ervan uitgekomen zijn, zoals vers 3a en vers 13 van Jesaja 17, waar gesproken wordt over Syriërs, die zullen verdwijnen of héél ver wegvluchten. Ook vers 24 van Jeremia 49 beschrijft deze gebeurtenis in vergelijkbare termen. Maar liefst 5,5 miljoen Syriërs zijn momenteel op de vlucht.¹¹⁸ Hoewel de stad Damascus op dit moment grotendeels in puin ligt,¹¹⁹ is ze nog steeds niet vernietigd en is dat deel van de profetie dus nog niet vervuld. Maar dat zal ongetwijfeld niet lang meer duren. Er komt namelijk een moment waarop de stad binnen één nacht vernietigd zal worden, zo vertelt ons vers 14 van Jesaja 17. Het deel van de wegvluchtende Syriërs is echter al wél vervuld.

34. Er zal een coalitie gevormd worden door Rusland, Iran, Turkije, Sudan en Libië

"Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: 'Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmunten gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.'" (Ezechiël 38:2-6, HSV)

Voor deze profetie moeten we weer heel nauwkeurig kijken naar wie precies wie is. Het personage Gog is een mysterie, maar over Magog, Mesech, Tubal, Perzië, Put, Cusj, Gomer en Beth-Togarma weten we dankzij vroege historici zoals Flavius Josephus meer dan genoeg. Laten we deze landen eens één voor één identificeren.

Magog

Het volk van Magog wordt door Josephus beschreven als de Scythen. Nu weten we daardoor nog niet veel meer, maar in elk geval helpt het ons verder op weg door de tijd. Philo en Herodotus beschreven op hun beurt weer dat de Scythen zich grofweg ophielden in het gebied dat we nu kennen als Rusland.¹²⁰

Mesech

Het volk van Mesech, ook wel Mushki genoemd, wordt door de meesten gezien als de Phrygiërs, die in een streek in het huidige Turkije woonden, meer naar de westkant.¹²¹ Ook Herodotus beschrijft dit volk als zodanig. Josephus beschrijft de afstammelingen van Mesech juist weer als Cappadociërs, wat meer naar het oosten ligt.¹²² Latere theologen hebben in Mesech een transliteratie naar Moskou willen maken, maar hard bewijs hiervoor is nooit echt geleverd. Aangezien Josephus en Herodotus dichter op de periode leefden dan de latere commentatoren, ligt het voor de hand dat Mesech inderdaad in het huidige Turkije ligt.

Tubal

Josephus en Herodotus beschrijven ook Tubal als een volk dat in de tijd van Ezechiël in het gebied ten zuiden van de Zwarte en Kaspische Zee leefde. Andere bronnen uit Assyrië beschrijven Tubal als een regio dat ligt in een gebied dat later bekend werd onder de naam Cappadocië.^{123 124} Ook dit ligt in Turkije, maar meer naar het oosten.

117 Encyclopedia Britannica, [Damascus](#)

118 UNHCR, [Steun Syrië](#)

119 Russia Today, [Apocalyptic Scenes of Damascus Suburb Obliterated by Violent Clashes](#)

120 Dr. Missler, C., [The Magog Identity](#)

121 Encyclopedia Britannica, [Mushki](#)

122 Oxford Bible Church, [Appendix 6](#)

123 Encyclopedia Britannica, [Cappadocia](#)

124 Oxford Bible Church, [Appendix 6](#)

Perzië

Hierover is vrijwel geen dispuut. Tot ver in de 20^e eeuw heette Iran nog Perzië, waarna het sinds de revolutie in 1979 definitief verderging onder de naam Iran.^{125 126} Dat is namelijk hoe het land eigenlijk heet in het Farsi (de taal die men in Iran spreekt) en sinds 1935 vroegen diplomaten al aan bevriende staten om het land als zodanig te benoemen.¹²⁷

Put

Er is weinig twijfel over de identiteit van Put. Volgens Josephus was Put de grondlegger van het huidige Libië.¹²⁸

Cusj

Wat Cusj betreft, wordt het identificeren iets lastiger. Josephus beschrijft Cusj als Ethiopië, maar beseft wel dat die term vrij ruim is. De Grieken noemden Cusj namelijk Ethiopië (Josephus was een Griekssprekende Jood), terwijl de Egyptenaren hetzelfde gebied Nubië noemen. Dit gebied ligt meer ten westen van Ethiopië, in het huidige Sudan.¹²⁹

Gomer

Josephus benoemt het volk van Gomer als de Galaten, die we ook kennen vanuit de Bijbel. Dit gebied ligt in Klein-Azië, tegenwoordig bekend als Turkije.¹³⁰

Beth-Togarma

Omdat de Hebreeuwse prefix Beth *huis* betekent, focussen we ons vooral op de eigennaam Togarma. Volgens Josephus vestigde dit volk zich in het gebied dat door de Grieken ook wel Phrygië genoemd werd. Dit ligt meer naar de westkant van Turkije.

Wanneer we de bovenstaande gegevens samenvoegen, zien we heel duidelijk 5 landen naar voren komen; Rusland, Iran, Turkije, Libië en Sudan. Met uitzondering van Rusland zijn al deze landen islamitisch. Het was lang ondenkbaar dat met name Rusland als relatief westers land een pact zou sluiten met het soennitische Turkije. Ook leek het zeer onwaarschijnlijk dat soennitisch Turkije ooit met sjiietisch Iran zou samenwerken. Door de veranderende geopolitiek raakten deze landen echter toch op elkaar aangewezen, en inmiddels zijn er regelmatig ontmoetingen tussen de staatshoofden van deze 3 landen.^{131 132 133}

Behalve de nauwe samenwerking van deze 3 landen, is ook Sudan op militair vlak gaan samenwerken met Turkije, zo bleek in 2017. Maar liefst 21 wederzijdse overeenkomsten werden daartoe getekend.¹³⁴ Daarnaast zijn de sinds de jaren '70 en '80 verslechterde banden tussen Sudan en Libië afgelopen jaar ook weer aangehaald.^{135 136}

We kunnen dus rustig stellen dat de coalitie zoals die beschreven is in Ezechiël 38, existent is. Natuurlijk is de rest van die profetie nog niet uitgekomen, maar het feit dat deze vreemde bedpartners elkaar hebben gevonden, is uiteraard heel bijzonder en spreekt voor zich. Dit was 30 jaar geleden nog ondenkbaar. Dit gedeelte van de profetie is dus al uitgekomen. Hoe lang zou het nog duren voor de rest van het hoofdstuk vervuld wordt?

125 Encyclopedia Britannica, [Persia](#)

126 Encyclopedia Britannica, [Iranian Revolution of 1978-79](#)

127 Iran Chamber Society, [When Persia Became Iran](#)

128 Flavius Josephus, [Jewish Antiquities](#), boek 1, hoofdstuk 6, p. 58

129 Encyclopedia Britannica, [Nubia](#)

130 Flavius Josephus, [Jewish Antiquities](#), boek 1, hoofdstuk 6, p. 57

131 Jpost, [Analysis: Russia-Iran-Turkey Meeting is Message to US](#)

132 The Jerusalem Post, [Fallout From the Turkey-Iran-Russia Meeting](#)

133 Bloomberg, [Erdogan Warns of Lake of Blood as Putin Rejects Syria Deal](#)

134 Behold Israel, [Turkey and Sudan Boost Ties](#)

135 Dabanga, [Sudan, Libya, Niger, Chad Security Cooperation Meeting Launched in Khartoum](#)

136 Global Security, [Sudan-Libya Relations](#)

35. Aardbevingen zullen toenemen in intensiteit en frequentie

"Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen." (Mattheüs 24:7, HSV)

Als Jezus Zijn volgelingen informeert op de Olijfberg over de eindtijd, vertelt Hij dat er als teken dat het einde dichtbij is, aardbevingen zullen zijn in verscheidene plaatsen. Aardbevingen zijn echter altijd aanwezig geweest, dus hoe moeten we deze profetie precies lezen? Pastor Jack Hibbs van Calvary Chapel Chino Hills legt uit dat we bij bestudering van de grondtekst kunnen ontdekken dat Jezus hiermee vooral een toename in intensiteit en frequentie bedoelde. En hoewel het belangrijkste orgaan dat aardbevingen monitort (USGS) zo'n trend ontkent, nam christelijk documentairemaker Brent Miller de proef op de som door alle data op te vragen bij USGS. Miller ontdekte echter dat deze trend wel degelijk gaande is, maar dat USGS de data anders interpreteerde. Zij nam ook de kleine trillingen mee in de vergelijking, en keek vooral naar het totale aantal. Daarbij was het aantal aardbevingen inderdaad redelijk stabiel. Miller besloot de ondergrens wat te verhogen en keek naar de bevingen die echt schade konden veroorzaken. Uit die gegevens bleek echter dat er een shockerende trend gaande was: de aardbevingen namen inderdaad toe in frequentie en intensiteit. En dat was nog maar in 2016. ¹³⁷

Het afgelopen jaar is die trend helemaal exponentieel gestegen. Het aantal aardbevingen is zelfs verdubbeld ten opzichte van het vorige jaar, wat op zichzelf al veel records verbrak, volgens gegevens van J.P. Jones. ^{138 139} En hoewel die tekenen nu vervuld zijn en inderdaad vertellen dat we in de eindtijd zijn, betekent dit nog niet dat het einde er ook daadwerkelijk al is, maakt Jezus duidelijk in Zijn toespraak. Het is nog maar het begin van de weeën. ¹⁴⁰ En dat is dan ook precies wat we zien. Weeën zijn contracties die toenemen in intensiteit naarmate de geboorte nadert. We zien precies zo'n trend op aarde. Door de hele Bijbel heen worden dergelijke termen gebruikt om aan te geven dat het einde nadert. ¹⁴¹ Dat we nu in deze periode zitten, betekent dat dát gedeelte van de profetie al vervuld is. Hoe ver zijn we nog van dat einde vandaan? Zorg dat u het in orde hebt met God en geloof in het evangelie. In Jezus. ¹⁴²

137 Ingenuity Films LLC, [The Coming Convergence](#)

138 Earth Chronicles, [The Frequency of Earthquakes Has Sharply Increased in the World](#)

139 Your Own World USA, [July 2018](#)

140 Mattheüs 24:8

141 Jesaja 66:7-9, Jeremia 30:6-7, Micha 5:2, 1 Thessalonicenzen 5:3, Openbaring 12:2

142 1 Korinthe 15:3-4, Efeze 2:8-9

VI. Zeven profetieën over techniek en astronomie

36. De uitvinding van satelliettelevisie

"En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden." (Openbaring 11:9, HSV)

In Openbaring 11 lezen we over twee mysterieuze getuigen die de hele wereld proberen te vertellen over Jezus en heel bijzondere wonderen en tekenen doen. Deze profetie vindt plaats in de zogenaamde *grote verdrukking*¹⁴³ en is dus nog niet uitgekomen. Na 3,5 jaar zal een 'beest' hen overwinnen en zullen zij 3,5 dagen dood op de straat liggen. Wie had 200 jaar geleden echter kunnen denken dat we deze passage letterlijk zouden kunnen nemen? Hoe kunnen de mensen uit alle volken, stammen en talen nu letterlijk de dode lichamen van deze twee getuigen op de straat zien liggen? Dat is alleen te verklaren als we de uitvinding van de satelliettelevisie in de vergelijking meenemen. Op die manier is alles live te volgen, over de hele wereld kan men dit tegelijkertijd zien. Reken maar dat de meeste mensen in die tijd van grote verdrukking blij zijn dat deze twee "lastpakken" dood zijn en dit live willen volgen op televisie. Ook andere passages in het boek Openbaring geven aan dat 'de mensen die op de aarde wonen' in die tijd tegelijk kunnen zien wat er zich op één geografische locatie afspeelt.¹⁴⁴

37. Uitvinding van de neutronenbom

"En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond." (Zacharia 14:12, HSV)

Ook deze passage speelt zich af in de toekomst, in de *grote verdrukking*. De verschijnselen die we hier zien, zijn heel specifiek voor het gebruik van een neutronenbom.¹⁴⁵ Waar een atoombom ook schade brengt aan gebouwen, is de schade van een neutronenbom vrijwel exclusief voor zacht weefsel. Het is daarom een veel effectiever wapen als men vooral infanterie wil treffen en de infrastructuur intact wil laten. In de jaren '50 en '60 werd dit wapen uitgevonden en getest. Omdat de effecten zo verschrikkelijk zijn, zijn de meeste (zo niet alle) landen sinds de jaren '80 gestopt met de productie ervan.¹⁴⁶

38. Uitvinding van de nucleaire bom

"Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld zult u vallen, want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb. De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken, zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plundersaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in

143 Mattheüs 24:21

144 Openbaring 13:3-4, 12-15, Openbaring 17:8, Openbaring 18:9, 15-18

145 Dr. Missler, C., [Technology and the Bible Part 2](#)

146 Encyclopedia Britannica, [Neutron Bomb](#)

Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog. Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang. Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijkt, spreekt de Heere HEERE. Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek uitgaan. En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog. En Hamona is ook de naam van een stad. Zo zullen zij het land reinigen.” (Ezechiël 39:3-16, HSV)

In paragraaf 34 lasen we al over een oorlog tussen Rusland, Iran, Turkije, Sudan en Libië aan de ene kant, en Israël aan de andere kant, genoemd in Ezechiël 38. De hoofdstukken 38 en 39 vormen eigenlijk één geheel, waarbij hoofdstuk 38 over de toedracht en 39 vooral over de gevolgen spreekt. Als we deze passage nauwkeurig bestuderen, zien we overduidelijk de effecten van nucleaire straling aan het werk, veroorzaakt door raketten met nucleaire koppen. Allereerst zien we dat er gesproken wordt over een boog en pijlen. Besef u dat er in de tijd van Ezechiël nog niet zoiets bestond als raketten met kernkoppen. Het zou dus zo kunnen zijn dat Ezechiël het visioen in zijn eigen woorden beschreef dan wel zag op een manier dat hij het kon begrijpen. Het Hebreeuws is een rijke taal. Nauwkeurige studie van een woord kan u veel informatie opleveren. Zo wordt in vers 3 voor het woord pijlen het Hebreeuwse *chets* gebruikt. Dit betekent niet enkel een pijl, maar vrijwel alles wat afgeschoten of gegooid kan worden. Er lijkt dus een semantische ruimte te ontstaan voor een interpretatie als *raket*.¹⁴⁷ In Jeremia worden zelfs ‘pijlen’ beschreven die hun doel niet kunnen missen!¹⁴⁸ Dat lijkt verdraaid veel op hittezoekende raketten.

Vervolgens wordt er gesproken over ‘vuur’ dat komt in Magog (Rusland) en zij die onbezorgd in de kustlanden wonen. Het Hebreeuwse woord voor kustlanden hier is echter *iy*, wat meestal vertaald wordt als *eiland*.¹⁴⁹ Heeft Ezechiël het hier over een nucleaire uitwisseling tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij Israël ook betrokken wordt? Ook in het vorige hoofdstuk van Ezechiël wordt die gedachte verder ondersteund met de ‘Tarsis en al hun jonge leeuwen’, die ook een coalitie vormen met Sjeba en Dedan en protesteert tegen de motieven van de Russische coalitie.¹⁵⁰ Zoals we in paragraaf 2 al lasen, is Tarsis de oude naam voor Groot-Brittannië, en bij haar jonge leeuwen zouden we kunnen denken aan de kolonies die daaruit voortgekomen zijn, zoals de Verenigde Staten. Het Sjeba waar we hier over lezen, moet niet verward worden met het Seba uit paragraaf 24. De psalmist noemt ze namelijk tegelijk als aparte koninkrijken in één zin.¹⁵¹ Sjeba is de oude naam van het westelijke deel van het huidige Saudi-Arabië.¹⁵² Dedan is juist de oude naam van het noordelijke deel van Saudi-Arabië.¹⁵³ Wat bijzonder dat de sterke bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië in dit hoofdstuk al zo duidelijk zichtbaar is.

Daarna lezen we over het feit dat Israël 7 jaar lang ‘vuur’ kan stoken van deze wapens. Wordt hiermee wellicht in primitieve termen beschreven dat Israël de energie van deze wapens 7 jaar lang kan gebruiken? In vers 12 wordt verder beschreven dat het land ‘gereinigd’ moet worden. Een speciaal team van professionals wordt in vers 14 aangesteld om door het land te trekken en de lijken te begraven. Dat zijn procedures die men ook zou volgen na een nucleaire ramp of oorlog. Ook mogen de lijken niet aangeraakt worden door reizigers, maar wel gemarkeerd, waarna ze door de professionals worden begraven aan de oostkant van de Dode Zee, wat benedenwinds ligt en daarmee het risico op verdere contaminatie elimineert.¹⁵⁴ Het is dus niet zo dat deze hele profetie uitgekomen is, maar wel zien we dat de techniek die genoemd wordt, alreeds existent is. Dat gedeelte is dus nu al uitgekomen.

147 Dr. Missler, C., [Technology and the Bible Part 2](#)

148 Jeremia 50:9

149 Blue Letter Bible, [Iy](#)

150 Ezechiël 38:13

151 Psalm 72:10

152 Encyclopedia Britannica, [Queen of Sheba](#)

153 Encyclopedia Britannica, [History of Arabia](#)

154 Dr. Missler, C., [The Treacherous Trio of Ezekiel 38 Part 2](#)

39. Irans nucleaire ambities voorzgd

"Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van Juda: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht. Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden, van de vier einden van de hemel, en Ik zal hen verstrooien naar al deze windstreken. Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen komen. Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden, ten overstaan van wie hen naar het leven staan. Ik zal onheil over hen brengen: Mijn brandende toorn, spreekt de HEERE. Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een einde zal hebben gemaakt. Ik zal Mijn troon opstellen in Elam en koning en vorsten vandaar verdelgen, spreekt de HEERE. Maar het zal in later tijd gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE." (Jeremia 49:34-39, HSV)

In deze profetie gaat het over Elam, wat in feite westelijk Iran is.¹⁵⁵ Het koninkrijk omspande onder andere de hoofdstad Susan,¹⁵⁶ wat genoemd wordt in bijvoorbeeld het Bijbelboek Esther,¹⁵⁷ en de veel zuidelijkere stad Anshan.¹⁵⁸ Er ontvouwt zich een nucleaire catastrofe in de nabije toekomst, als we de tekst nauwkeurig bestuderen. God spreekt bij monde van Jeremia over de zogenaamde *boog* van Elam. Het gebied van Elam is ook precies het gebied waar alle nucleaire activiteiten van Iran plaatsvinden, in de havenstad Bushehr, om precies te zijn.^{159 160} God vertelt dat Hij die boog gaat breken. Ook hier laat de Hebreeuwse taal ruimte voor een ruimere interpretatie van een boog. Het Hebreeuwse woord *qesheth* is in feite alles waarmee je iets af kunt schieten.¹⁶¹ God noemt deze boog ook de 'keur van hun gevechtskracht'. Dat is een enorme hint. De Iraniërs paraderen regelmatig met hun mobiele lanceerinstallaties, met enorme raketten erop.^{162 163} Volgens eigen zeggen hebben ze honderden tunnels vol staan met dergelijke mobiele installaties en raketten. Zo af en toe worden daar beelden van vrijgegeven.¹⁶⁴ Ze zijn er enorm trots op. Het is de keur van hun gevechtskracht, zo kan met recht gezegd worden. En God gaat die keur breken.

Er zal onheil over Elam komen, zo waarschuwt God in Jeremia 49. Vier 'winden' zullen komen en als gevolg van het onheil zullen alle overlevenden moeten vluchten naar alle windstreken van de wereld. Een gigantische diaspora, als gevolg van 'onheil'. 'Brandende' toorn. Wat kan hier aan de hand zijn? Waarvoor moeten deze mensen permanent op de vlucht? Het heeft er alle schijn van dat er een nucleaire catastrofe plaats zal gaan vinden in dit gebied.

Bushehr ligt pal naast een tektonische breuklijn.¹⁶⁵ Één flinke aardbeving op die plek en we spreken over de 'Fukushima' van het Midden-Oosten. Zo'n aardbeving kan natuurlijk 'spontaan' ontstaan, door toedoen van God, of het kan 'uitgelokt' worden door een kernraket op de juiste positie. Met zelfgecreëerde vijanden als Israël en Amerika is dat geen gek scenario.^{166 167} Christelijk auteur Bill Salus schreef een heel boek over deze profetie, non-fictie.¹⁶⁸ Hoe deze profetie zich precies zal gaan ontvouwen, blijft natuurlijk afwachten. In elk geval worden de nucleaire aspiraties van het land in deze passage heel duidelijk.

155 Encyclopedia Britannica, [Elam](#)

156 Encyclopedia Britannica, [Susa](#)

157 Bijvoorbeeld in Esther 1:5

158 Encyclopedia Britannica, [Anshan](#)

159 Russia Today, [Russia Starts Building Bushehr 2 Power Plant in Iran](#)

160 Bloomberg, [Israel Exposes Iran's Nuclear Lies and the Limits of U.S. Intelligence](#)

161 Blue Letter Bible, [Qesheth](#)

162 Defense News, [Mysterious Iranian Missile on Display in Army Day Parade](#)

163 Reuters, [Iran Says it Has Built Third Underground Ballistic Missile Factory](#)

164 Haaretz, [Iran's Elite Revolutionary Guard Showcases Secret Underground Missile Base](#)

165 Independent, [Iran Earthquake Latest Updates](#)

166 The Telegraph, [Donald Trump Hits Back at Iran's President](#)

167 Russia Today, [Netanyahu Threatens Iran With All Israel's Arms if Tehran Blocks Key Waterway Off Yemen](#)

168 Salus, B., [Nuclear Showdown in Iran](#)

40. De ontwikkeling van AI voorspeld

"En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig."(Openbaring 13, HSV)

In de tijd van de grote verdrukking komt er ook een moment dat 2 'beesten' ten tonele verschijnen en allerlei wonderlijke dingen doen. Zo zal er een 'beeld' gemaakt worden dat een 'levensgeest' krijgt en zelfs kan spreken. Dit beeld maakt ook dat allen een teken op hun voorhoofd of rechterhand krijgen. 'Hier is wijsheid', staat er vervolgens. Het woord voor *wijsheid* in het Grieks is *Sophia*.¹⁶⁹

Nu wil het 'toeval' dat er ook een robot is gemaakt die naar precies die naam luistert. En dat niet alleen, de robot (een 'beeld') is voorzien van kunstmatige intelligentie (een 'levensgeest') en kan zelfs spreken, luisteren en nadenken. Deze robot is het neusje van de zalm. Sophia gaat de hele wereld rond om haar 'kunsten' te vertonen en kreeg zelfs de Saudische nationaliteit toebedeeld.¹⁷⁰

Nu zeggen al die gelijkenissen nog niet meteen alles. We zitten natuurlijk nog niet in die periode die de grote verdrukking heet, want niemand dwingt ons om een teken in ons hoofd of onze rechterhand te nemen, maar we zien al wel dat de techniek bestaat. Kunstmatige intelligentie is een technologie die volop in ontwikkeling is, en op een bepaald moment letterlijk zelfbewust gaat worden, zo voorspelt computerexpert Ray Kurzweil, die al eerder vele juiste technologisch-wetenschappelijke voorspellingen deed op basis van zijn eigen verzamelde data.¹⁷¹ Dat kan volgens Kurzweil al in 2029 gebeuren, maar uiterlijk in 2045.^{172 173} Volgens Elon Musk, een andere computertechneut en ondernemer, die bekend is van onder andere het revolutionaire automerk Tesla en de ruimtevaartmaatschappij SpaceX, is het creëren van die zelfbewustwording van kunstmatige intelligentie, wat Kurzweil de singulariteit noemt, net zoiets als het oproepen van een demon.¹⁷⁴ Het is bijzonder dat iemand van die statuur, en niet bekend staat om zijn religie, zulke dingen roept. Er zijn veel zorgen rondom de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en terecht. We weten vanuit de Bijbel dat demonen inderdaad overal in kunnen kruipen. In mensen, dieren¹⁷⁵ en zelfs in dingen.¹⁷⁶ Ook hier zien we dus weer dat hoewel de profetie in zijn geheel nog niet vervuld is, de techniek al wel bestaat. Ook dit heeft de Bijbel dus weer juist voorspeld.

41. Tekenen in zon, maan en sterren op speciale dagen en gerelateerd onheil

"En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden."(Lukas 21:25-26)

Deze profetie heeft duidelijk een dubbele lading. Het eerste gedeelte gaat over tekenen en het laatste gedeelte over de daadwerkelijke eindtijd. De grote verdrukking. Op 21 augustus 2017 gebeurde er iets bijzonders. Voor het eerst in pakweg 100 jaar was er weer een volledige eclips te zien in een groot deel

169 Blue Letter Bible, [Sophia](#)

170 NRC, [Dit is Sophia, ze heeft een paspoort](#)

171 Encyclopedia Britannica, [Raymond Kurzweil](#)

172 Independent, [The Singularity](#)

173 Futurism, [Kurzweil Claims That the Singularity Will Happen by 2045](#)

174 Cnet, [Elon Musk: "We Are Summoning The Demon" With Artificial Intelligence](#)

175 Mattheüs 8:31

176 1 Korinthe 10:14-21

van de Verenigde Staten. Nu heeft dat op zichzelf niet zoveel met Israël of de Bijbel te maken, maar bedenk dat God niet alleen met Israël werkt, maar soms ook met andere landen. Zo werkte God in de achtste eeuw voor Christus ook met Assyrië. Pastor Mark Biltz van El Shaddai Ministries zocht uit hoe dat precies in zijn werk ging.

In de tijd dat Jona naar Ninevé, de hoofdstad van het koninkrijk van Assyrië werd gezonden door God, was het volk al flink in beroering gebracht. Zo was er drie jaar voordat Jona kwam al pest geweest in het land. Daarna volgde een burgeroorlog. Alsof dat nog niet genoeg was, volgde er weer een nieuwe pestplaaag. Die werd uiteindelijk gevolgd door de grootste eclips uit de geschiedenis. Dit maakte de Assyriërs erg ontvankelijk voor de boodschap die Jona bracht. Geef toe, heeft u zich nooit afgevraagd waarom een complete stad tot bekering komt na een nogal oncharismatische boodschap van een terughoudende profeet? Dat is nogal een wonder! Die eclips vond plaats op de Hebreeuwse datum Elul 1. Het was een waarschuwing aan de Assyriërs dat God de stad na 40 dagen zou vernietigen als ze zich niet zou bekeren. Ook Mozes beklom de berg Sinaï op die datum, waarbij het volk 40 dagen kreeg om zich te bekeren. Nog elk jaar houden de Joden zich aan die traditie, die eindigt op de Grote Verzoendag. Op die dag beledt de hogepriester de schuld van het volk voor God en volgde een heel ritueel om verzoening te kunnen ontvangen van die zonden.¹⁷⁷

Nu is het zo dat de eclips van 21 augustus 2017 óók op de Hebreeuwse datum Elul 1 plaatsvond. Wilde God hiermee misschien iets duidelijk maken aan de Verenigde Staten? Hoewel de Verenigde Staten evenals het koninkrijk van Assyrië na 40 dagen niet vernietigd werd, gebeurden er in die 40 dagen wel diverse bijzondere dingen. Op 25/26 augustus werd de eclips gevolgd door de enorme orkaan Harvey, die aan land kwam bij Corpus Christi (Latijns voor 'Lichaam van Christus')^{178 179} en vele harten van mensen bijna deed bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die zouden gebeuren. Bijzonder genoeg waren die data op 21, 25 en 26 augustus. Is dit een hint naar Lukas 21:25-26? In totaal kwamen er in die periode van 40 dagen 6 orkanen naar het Noord-Amerikaanse continent. Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee en Maria.¹⁸⁰ Drie van deze orkanen vormden samen met Katrina uit 2005 en Sandy uit 2012 de duurste 5 orkanen uit de Amerikaanse geschiedenis.¹⁸¹ Precies aan het einde van de 40 dagen volgde de bloederigste schietpartij uit de moderne Amerikaanse geschiedenis, de zogenaamde *Las Vegas Shooting*.¹⁸² In de volgende paragraaf bespreken we ook nog een heel ander bijzonder teken dat in die periode in de hemel te zien was, gevormd door sterren, planeten, zon en maan.

42. Het teken van de zwangere vrouw in de hemel zichtbaar

"En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren." (Openbaring 12:1-2, HSV)

Als we deze profetie lezen, valt op dat er gesproken wordt over een hemel, zon, maan en twaalf sterren. Daarnaast wordt er ook gesproken van een 'vrouw'. Het heeft er alle schijn van dat er letterlijk iets zichtbaar is in de hemel op een bepaald moment in de toekomst, waarmee God iets wil communiceren. Is dit alleen voor Johannes' ogen bestemd? Of is dit iets wat wij in de toekomst ook kunnen zien? De Amerikaan Scott Clarke vroeg zichzelf dit hardop af, na het bestuderen van de documentaire¹⁸³ over de zogenaamde ster van Bethlehem. "Als de eerste komst van Jezus immers aangeduid werd met een teken aan de hemel,¹⁸⁴ waarom dan de tweede komst ook niet?" dacht Clarke.

177 World Net Daily, [Stunner! Eclipse Aligns With Biblical Day of Repentance](#)

178 Encyclopedia Britannica, [Feast of Corpus Christi](#)

179 1 Petrus 4:17

180 NOAA, [Extremely Active 2017 Atlantic Hurricane Season Finally Ends](#)

181 The Washington Post, [Harvey, Irma and Maria Now in the Top 5](#)

182 CBS News, [Florida School Shooting Ranks Among America's Deadliest](#)

183 Bethlehem Star, [The Star of Bethlehem](#)

184 Mattheüs 2:2-9

Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel maakt God duidelijk dat de hemellichamen primair dienen tot aanduiding van vaste tijden.¹⁸⁵ In het originele Hebreeuws staat hier het woord *moëdim*,¹⁸⁶ wat ook als *afspraak*, *ontmoeting* of *feestdag* vertaald kan worden. Hetzelfde woord *moëdim* wordt bijvoorbeeld in Leviticus¹⁸⁷ ook gebruikt om de 7 door God Zelf ingestelde feesten aan te duiden. Bij het kijken naar de sterren worden veel christenen al snel zenuwachtig, maar oorspronkelijk kon men in de sterren zelfs het evangelie lezen.¹⁸⁸ Van zo'n uitspraak krijgen veel mensen jeuk, maar bedenk dat Job de dierenriem noemt bij zijn Hebreeuwse naam, de *mazzeroth* en zelfs 2 sterrenbeelden, te weten de Pleiaden en de Orion.¹⁸⁹ Satan misbruikte de dierenriem en maakte er een perversiteit van. Langzaam ontstonden in het Midden-Oosten de mysterieuze scholen waarbij men meende persoonlijke voorspellingen te kunnen maken in plaats van iets te leren over het evangelie voor allen. Om die reden moeten we ons als christenen dus niet met astrologie bezig houden. Wat we hier echter zullen ontdekken, is een teken dat verband houdt met astronomie. Heel feitelijke zaken die gewoon terug te vinden zijn in de sterren en de Bijbel.

In Genesis¹⁹⁰ lezen we over Jozef die een droom heeft over een zon, een maan en elf sterren die zich voor hem neerbuigen. Zijn vader Jakob wordt boos over de droom en geeft ons meteen de interpretatie ervan. De zon, maan en sterren representeren Israël. Jozef is zelf vermoedelijk een twaalfde ster, hoewel dat niet expliciet genoemd wordt. Ook in Openbaring 12 zien we een zelfde soort teken, alleen wordt er informatie aan toegevoegd. Er gebeurt iets met Israël. Ze wordt zwanger en baart een kind. Hoewel de dominante uitleg altijd geweest is dat dit kind Jezus is, moeten hierbij wel enkele aantekeningen gemaakt worden. Typologisch klopt het inderdaad dat er veel gelijkenissen zijn tussen het verhaal van Jezus' leven en het teken in Openbaring 12, maar er zijn ook enkele verschillen die een vereenzelviging tegenspreken.

Men legt de vergelijking vaak op één van deze twee manieren uit:

1. De vrouw is Israël en Jezus het mannelijke Kind. De draak is koning Herodes die probeert het Kind te verslinden.¹⁹¹ Het Kind wordt weggerukt naar Egypte en ontkomt op die manier aan Zijn lot.
2. De vrouw is Israël en Jezus het mannelijke Kind. De draak is satan die probeert Jezus te verslinden tijdens Zijn bediening. Jezus vaart echter ten hemel op en ontkomt op die manier aan Zijn lot.

Hoe we de vergelijking ook uit proberen te leggen, in beide gevallen zorgt het voor een aantal onoverkomelijke problemen. Want in vers 9 van Openbaring 12 lezen we dat de draak de duivel is. Bovendien wordt het kind weggerukt naar de hemel, naar Gods troon en niet naar Egypte.

Als we de draak als Satan in de bediening van Jezus plaatsen, klopt het evenmin. Want we lezen in Openbaring 12 niet dat het Kind nog de tijd heeft om nog ruim 30 jaar op te groeien voor Het ten hemel vaart, eerder het tegenovergestelde. Vers 4 en 5 geven juist aan dat het kind direct verslonden zou worden zodra het geboren was. Zoals deze verzen aangeven, is de opname hier een reddingsactie om te voorkomen dat het kind ten prooi zou vallen aan de draak. Dat was nu niet echt het geval bij de hemelvaart van Jezus.¹⁹² Jezus steeg langzaam op, in plaats van dat Hij werd weggerukt. Het was daar heel sereen, en bovendien hoefde Jezus niet te vluchten voor Satan. Hij had hem zojuist overwonnen!

185 Genesis 1:14

186 Blue Letter Bible, [Mo'ed](#)

187 Leviticus 23:2

188 Bullinger, E.W., [The Witness of the Stars](#)

189 Job 38:31-32

190 Genesis 37:9-10

191 Mattheüs 2:13-16

192 Handelingen 1:4-12

Wat we zullen moeten overwegen, is het volgende. Jezus is het Hoofd van de gemeente, en wij Zijn lichaam. ¹⁹³ Als Jezus als Hoofd zal regeren met een ijzeren staf, is het ook logisch dat wij als lichaam in de toekomst met Hem zullen meeregeren. Velen denken bij die ijzeren staf exclusief aan Jezus, maar ook aan de gemeente wordt een ijzeren staf beloofd in Openbaring. ¹⁹⁴ Dat wordt verder bevestigd in diverse andere passages. ¹⁹⁵ Het teken wijst vooruit naar de geboorte van het kind dat uiteindelijk opgenomen zal worden. Het woord hiervoor in het Grieks is *harpazo*, wat zoiets als *wegrukking* betekent. ¹⁹⁶ Het is iets heel plotselings. Een reddingsoperatie. Het is precies hetzelfde woord als Paulus in de eerste brief aan Thessaloniki gebruikt om de doctrine van de zogenaamde opname te introduceren. ¹⁹⁷

Met deze informatie in onze achterhoofden kunnen we helderder kijken naar de betekenis van het teken. Maar is het ook een echt teken dat wij met onze ogen zullen kunnen zien in de sterrenhemel? Scott Clarke zocht het uit, door alle gegevens die we vanuit de Bijbel weten mee te nemen in zijn zoektocht. Hiervoor gebruikte hij het computerprogramma Stellarium, waarmee een simulatie gemaakt kan worden van de stand van de sterren op elk gewenst moment in de tijd. Zowel in het verleden als in de toekomst. Doordat we dankzij grote namen zoals Johannes Kepler en velen na hem heel nauwkeurig weten hoe de sterren en planeten door het heelal bewegen, kunnen we algoritmen laten uitrekenen wanneer we een bepaalde sterrenstand kunnen zien.

Allereerst is er de vrouw. Maar hoe kunnen we nu een vrouw herkennen in de sterren? Traditioneel is er slechts één vrouw in de sterrenbeelden te zien. Virgo. De maagd. In de Hebreeuwse *Mazzeroth* stond dit sterrenbeeld ook wel bekend als *Bethulah*. Hoewel men als geheugensteuntje vaak een vrouw in de lucht probeert te tekenen, was dat oorspronkelijk niet hoe de patriarchen en Hebreeërs elkaar het evangelie duidelijk maakten. Dat ging door de helderste ster te zoeken in het sterrenbeeld, en vervolgens de opvolgende sterren in lichtsterkte. De helderste ster in Bethulah heet in het Hebreeuws *Zerah*, wat *Zaad* betekent. Het is het Zaad van de vrouw, het Nageslacht Jezus dat Satan uiteindelijk de kop zal vermorzelen. ¹⁹⁸ De volgende ster heet *Tsemech*, wat *Spruit* betekent. Jezus is de Spruit uit de stam van Juda, van David om nog preciezer te zijn, Die zal heersen. ¹⁹⁹ En zo zijn er nog veel meer namen van de opvolgende sterren en hun decanen. Alle namen van deze sterren en deze decanen bij elkaar vertellen zo het verhaal van het evangelie. ²⁰⁰ Om die reden wist Job al in het oudste boek van de Bijbel te vertellen dat zijn Verlosser leeft. ²⁰¹

De maagd, de vrouw in de dierenriem is dus Israël, en vertelt een verhaal over Jezus. Toch voegt Openbaring 12 er informatie aan toe, zoals we gezien hebben. Want typologisch past dit inderdaad bij het verhaal van Jezus, het Hoofd. Maar in letterlijke zin spreekt het vooral over wat ons als Lichaam te wachten staat. De opname. Een reddingsactie die ervoor zorgt dat wij niet door die grote verdrukking heen hoeven, waar Satan rondgaat als een briesende draak. ²⁰² De zon en maan in de profetie spreken verder voor zich, maar hoe moeten we dan naar die kroon kijken van 12 sterren? Want er bevindt zich inderdaad een sterrenbeeld boven het 'hoofd' van de vrouw, het sterrenbeeld Leeuw, maar die bestaat normaliter uit slechts 9 hoofdsternen. Kijk dan eens naar de volgende afbeelding.

193 Kolossenzen 1:18

194 Openbaring 2:26-27

195 2 Timotheüs 2:12, Openbaring 20:6

196 Blue Letter Bible, [Harpazo](#)

197 1 Thessalonicenzen 4:13-18

198 Genesis 3:15

199 Zacharia 6:12-13

200 Dr. Missler, C., [Signs in the Heavens](#)

201 Job 19:25-27

202 Zie ook het eerste e-book van Unravelations, waarin maar liefst 49 redenen genoemd worden waarom wij christenen niet door die grote verdrukking heen hoeven te gaan.



Linksonder ziet u het sterrenbeeld maagd, wat de vrouw representeert. Rechtsboven ziet u het sterrenbeeld leeuw, wat 9 sterren van de kroon representeert. Het is dus zo dat de 'vrouw' niet altijd een kroon van 12 sterren heeft, maar omdat planeten bewegen, is dat eens in de zoveel tijd wél het geval. Op 23 september 2017 was dit precies het teken dat in de lucht te zien was, met 3 planeten precies op één lijn, vanaf Regulus richting Jupiter. Op die manier vormde het een 'kroon' van 12 sterren, op het 'hoofd' van de vrouw. Bedenk dat men in de Griekse taal nauwelijks onderscheid maakte tussen sterren en planeten. Planeten waren 'dwalende sterren', zoals we ook lezen in bijvoorbeeld de zendbrief van Judas.²⁰³ Bijzonder genoeg vormt dit plaatje ook esthetisch precies de kroon van de oude koningen die heersten over geheel Egypte.²⁰⁴ Het is interessant dat ook Jozef zo'n teken zag van zon, maan en 12 sterren en hij onderkoning werd in Egypte. Dat dit spektakel op deze manier zo in de hemel te zien viel, was een unicum dat slechts eens in de 7000 jaar voorkwam, onderzocht onder andere Clarke.²⁰⁵ Wat ook bijzonder is, is dat de Leeuw ook gekoppeld wordt aan het koningschap, van het eerste Bijbelboek²⁰⁶ tot het laatste.²⁰⁷

Wat betreft de maagd is er ook esthetisch iets te zien wat op een vrouw lijkt die in een barendende positie ligt, zit of staat. Het hangt er net vanaf hoe u het plaatje in uw hoofd draait. Ze heeft de zon op haar schouder, als een soort broche die haar jurk bij elkaar houdt. Het doet denken aan de *peplos* die Griekse vrouwen in die tijd droegen.²⁰⁸ Op die manier zou u kunnen zeggen dat zij bekleed is met de zon. Tot nu toe hebben we het echter alleen nog maar over vers 1 gehad van Openbaring 12. In vers 2 staat dat de vrouw ook zwanger is. Als we denkbeeldige lijnen zouden trekken in de hemel, zou de planeet Jupiter op 20 november 2016 in de buik van de vrouw gekomen zijn. Vanaf de zijkant komt hij 'in' de vrouw, wat meteen doet denken aan het feit dat Eva uit de rib van Adam genomen werd²⁰⁹ en Jezus in Zijn zij werd gestoken.²¹⁰ Vervolgens blijft Jupiter, door zijn enorme grootte ook wel de koningsplaneet genoemd,

203 Judas 1:13

204 Signs of the End, [The Crown of Judah](#)

205 Unsealed, [The Revelation 12 Sign is Unique](#)

206 Genesis 49:9-10

207 Openbaring 5:5

208 Encyclopedia Britannica, [Peplos](#)

209 Genesis 2:22-23

210 Johannes 19:34

precies 42 weken in de 'buik' van de vrouw, waar deze ook nog eens een optische omwenteling maakt. Die omwenteling wordt niet door Jupiter zelf veroorzaakt, maar door het feit dat onze planeet zelf beweegt. ²¹¹ Het lijkt hierdoor optisch net alsof de 'baby' heen en weer beweegt in de buik, zoals dat in het echt ook gebeurt.

Wellicht vindt u dit allemaal een beetje vergezocht, maar besef u ook dat Jozef de sterren zag 'buigen' in Genesis 37. Na 42 weken, op 9 september 2017, verlaat Jupiter de denkbeeldige lijnen, de 'buik' van de vrouw en men zou dit als een geboorte kunnen zien. Kort daarop, op 23 september 2017, zijn de zon, de maan en de sterren ook in de goede positie en wordt dit unieke plaatje compleet gemaakt.

Hoewel veel christenen hoopten dat op die datum ook de *opname van de gemeente* plaats zou vinden, zoals dat in vers 5 van Openbaring 12 genoemd wordt, liet dat moment op zich wachten. En achteraf gezien is dat logisch. Want tussen de eerste twee verzen van dat hoofdstuk en het vijfde vers zitten nog vers 3 en 4. In dit vers wordt gesproken over een draak met 7 koppen en 7 kronen. Het is bijzonder dat er vóór de enige vrouw in de dierenriem ook een 'draak' te zien is. Eigenlijk is het een slang, maar Johannes maakt in het hoofdstuk duidelijk dat de draak en de slang één en dezelfde persoon zijn: de duivel. ²¹² Die slang in de dierenriem is het enige sterrenbeeld dat uit twee gedeelten bestaat. De staart van de slang (Serpens Cauda) en de kop van de slang (Serpens Caput). Zij wordt onderbroken door een man die met de slang worstelt, het sterrenbeeld Ophiuchus. ²¹³ Dat lijkt weer héél erg op wat er verder in het hoofdstuk gebeurt, als de aartsengel Michaël met Satan worstelt en hem uit de hemel werpt. ²¹⁴ De kop van de slang (Serpens Caput) bestaat uit 7 hoofdsternen. Direct boven dat sterrenbeeld vinden we het sterrenbeeld Corona Borealis, wat de noorderkroon betekent. Ook dit sterrenbeeld bestaat uit 7 hoofdsternen, waarmee de denkbeeldige lijnen getrokken worden.



Serpens Caput



Corona Borealis

De moeilijkheid is dat, hoewel vers 1 en 2 vervuld zijn door een unieke samenloop van hemellichamen, dat bij vers 3 en 4 niet gezegd kan worden. Dit sterrenbeeld is altijd zo geweest. Het is dus lastig om hier een specifieke datum aan te koppelen. In elk geval is duidelijk dat we de volgende elementen missen; de 10 horens en $1/3^e$ van de sterren die naar de aarde geslingerd wordt. Sommige christenen denken aan een ander soort teken, maar als we de tekst in het Grieks nauwkeurig bestuderen, kan dat helemaal niet. Er zijn in het Grieks namelijk 2 woorden voor het woord *ander*. Er is *allos*, wat een ander van hetzelfde soort betekent. En er is *heteros*, wat een ander van een ander soort betekent. ²¹⁵ Het Griekse woord dat hier in de grondtekst genoemd wordt, is *allos*. ²¹⁶ We kunnen dus een zelfde soort vervulling verwachten voor het teken van de draak.

211 Encyclopedia Britannica, [Retrograde Motion](#)

212 Openbaring 12:9

213 Encyclopedia Britannica, [Serpens](#)

214 Openbaring 12:7-9

215 Dr. Missler, C., [Luke Volume II](#), voetnoot 4

216 Blue Letter Bible, [Revelation 12:3](#)

Op het moment van schrijven zijn we ruim een jaar verwijderd van de vervulling van de eerste twee verzen van Openbaring 12. Veel christenen vragen zich af waarom de *opname van de gemeente* nog niet geweest is. Besef u allereerst dat God niets hoeft. Niemand weet de dag of het uur waarop de opname zal gebeuren,²¹⁷ hoewel we wel een idee kunnen hebben van de 'tijden' waar we in leven,²¹⁸ soms ook wel als het *seizoen* vertaald. We zijn in het seizoen, dat is duidelijk geworden na de vervulling van het eerste teken. En een teken wijst altijd vooruit. Een verkeersteken staat nooit op het kruispunt zelf, het staat altijd vóór het kruispunt. Anders zou de waarschuwing te laat zijn. De ster van Bethlehem was twee jaar voor de geboorte van Jezus al gezien door de wijzen uit het Oosten.²¹⁹ Maar ook op zo'n tijdsspanne moet u zich niet vastpinnen. We zijn dichtbij en de *opname van de gemeente* zal niet lang meer op zich laten wachten, dat is zeker.

217 Markus 13:32

218 1 Thessalonicenzen 5:1-8

219 Mattheüs 2:7 en vers 16

VII. Zeven profetieën over de kerk en de wereld

43. Goed zal slecht worden genoemd en andersom

"Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter." (Jesaja 5:20, HSV)

God waarschuwt het volk er bij monde van de profeet Jesaja voor dat er een tijd komt dat mensen het goede kwaad zullen noemen en vice versa. Dat klinkt te belachelijk om waar te kunnen zijn, maar dat is iets wat we momenteel op grote schaal zien. Het is niet zo dat het in de binnenkamertjes gebeurt van extreme groepjes mensen, nee. Het is juist heel wijdverspreid. De voorbeelden zijn legio. We hebben het over vooraanstaande mensen zoals Chelsea Clinton, de dochter van oud-president van de V.S. Bill Clinton, die beweert dat abortus juist iets is dat heel christelijk is.²²⁰ We hebben het over vooraanstaande Amerikaanse politieke activisten als Linda Sarsour, die beweren dat de hoofddoek een symbool is van trots in de worsteling tegen de mysogenie.²²¹ Dit zijn mensen die wereldwijd enorme bewegingen zoals de *Women's March* in gang wisten te zetten. Ook in Nederland werd daar massaal aan meegedaan.²²² We hebben het over de lesbische bisschop van Stockholm die de kruisen van de kerken wil halen om de moslims niet tegen de schenen te schoppen en voor hen ook speciale gebedsruimtes in de kerk wil creëren.²²³ Over het continu afserveren van de traditioneel-christelijke waarden van de Amerikaanse republikeinse partij als discriminerend. Dit terwijl de democratische partij in de V.S. zichzelf op de borst klopt voor hun rechtschapenheid, maar ondertussen een heel sinistere verborgen agenda heeft.²²⁴ Hoe lang moet ik nog doorgaan? De publieke opinie is compleet omgeslagen in de laatste decennia, als u een beetje hebt opgelet. Wie had 40 jaar geleden kunnen denken dat nota bene de Evangelische Omroep een programma zou maken waarbij zij transgenders helpen in hun zoektocht naar hun ware liefde?²²⁵ Waar de jihad als iets liefdevols wordt genoemd?²²⁶ Waar de tolerantie ten opzicht van deze groepen groeit, neemt de intolerantie tegen christelijke waarden juist toe,²²⁷ evenals antisemitisme, getuige de recente uitspraken van bijvoorbeeld Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij van Engeland.²²⁸ Denk ook aan het feit dat de seksuele revolutie nu helemaal doorslaat en series zoals *Big Mouth* op Netflix kinderen middels geanimeerde androgyne demoontjes stimuleren hun seksualiteit te 'ontdekken'.²²⁹ We kunnen daarom rustig stellen dat we in een periode leven waarin dit soort dingen niet alleen in achterkamertjes gezegd wordt, maar zelfs de norm is.

44. Er zullen veel mensen komen die zichzelf een Christus noemen

"Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden." (Mattheüs 24:23-25, HSV)

Merk op dat Jezus in dit vers valse christussen in meervoud noemt, niet enkelvoud. Het gaat hier niet primair over de antichrist. Nee, het gaat over de periode die eraan voorafgaat. En dat is nu. De lijst is eindeloos. Hieronder 10 van de bekendste gevallen van mensen die zichzelf letterlijk als christus zien.

220 The Christian Post, [Chelsea Clinton: "As a Deeply Religious Person, Banning Abortions is Un-Christian to Me."](#)

221 ABC News, [Why Do Muslim Feminists Turn a Blind Eye To Islamist Mysogeny?](#)

222 Algemeen Dagblad, [Duizenden Lopen Woman's March Tegen Haat](#)

223 Breitbart, [World's First Lesbian Bishop Calls For Church To Remove Crosses](#)

224 D'Souza, D., [Hillary's America](#)

225 EO Magazine, [Het Beste van de EO, Editie 38](#)

226 Lazarus, [Mohameds jihad van liefde is een gave van god](#)

227 NewsHub, [Baker Who Refused to Make a Gay Wedding Cake Back in Court](#)

228 The Telegraph, [Corbyn's Antisemitism is a Threat to All of Us](#)

229 The Activist Mommy, [Disturbing New Netflix Cartoon](#)

1. *Sergey Anatolyevitch Torop*

Deze Rus uit Siberië noemt zichzelf ook wel Vissarion en claimt de reïncarnatie van Jezus te zijn, Met 10.000 volgelingen kunt u hem geen kleine jongen meer noemen. 4.000 van zijn volgers wonen bij hem in Petropavlovka in een zelfgecreëerd paradijsje waar drinken, roken en vloeken geen probleem is.

2. *Oscar Ramiro Ortega-Hernandez*

Deze man vindt dat hij Jezus is omdat hij op Hem lijkt en gelooft dat Obama de antichrist is. Hij vuurde 9 patronen af op het witte huis in 2011, maar slaagde er natuurlijk niet in hem te doden.

3. *Wayne Bent*

De Amerikaan Wayne Bent was eerder een pastor bij een zevendedagsadventistenkerk in New Mexico, maar kreeg in het jaar 2000 een 'openbaring' dat hij eigenlijk de reïncarnatie van Jezus was. Sinds 2008 zit hij gevangen en ondanks dat hij toe heeft gegeven gemeenschap te hebben gehad met diverse vrouwelijke volgelingen, blijft hij geloven dat hij zonder zonde is en de reïncarnatie van Jezus Christus.

4. *José Luis de Jesús Miranda*

Deze man beweert niet alleen de reïncarnatie van Jezus te zijn, hij beweert ook tegelijk de antichrist te zijn. Hij heeft zelfs het nummer 666 op zijn arm getatoeëerd. Toch gelooft hij niet dat er zoiets bestaat als zonde, en ook gelooft hij niet in Satan.

5. *Apollo Quiboloy*

Ook deze Filippijn beweert Jezus in het vlees te zijn. Met maar liefst 6 miljoen volgelingen is hij zeker een grote jongen. Zelfs diverse politici hebben regelmatig contact met hem vanwege zijn enorme invloed.

6. *Ahn Sahng-Hong*

Deze man, die ook wel Christus Ahn-Sahng-Hong genoemd wordt, was ook actief binnen de zevendedagsadventistenkerk, maar raakte ervan overtuigd dat hij de nieuwe Jezus was. Naast de Drieëenheid gelooft hij ook in God-de-Moeder, wat overigens niet Maria is volgens hem.

7. *Allan John Miller*

Deze man werkte ooit gewoon als IT specialist in Australië, maar gaat nu door het leven als de reïncarnatie van Christus, volgens hemzelf althans. Hij claimt heldere herinneringen te hebben aan de kruisiging. Ook hij wordt steeds invloedrijker in Australië en zelfs daarbuiten. Er zijn mensen uit de Verenigde Staten en Engeland die hun baan ervoor opzegden om dichtbij hem te kunnen wonen.

8. *Inri Christo*

Deze 66-jarige Braziliaan beweert niet alleen de verpersoonlijking van Jezus te zijn, hij kleedt zich ook als zodanig. Hoewel velen hem voor gek verklaarden, heeft hij toch een flinke schare van enkele honderden volgers achter zich aan weten te krijgen, van over heel de wereld.

9. *Moses Hlongwane*

De Zuid-Afrikaanse Moses beweert niet alleen Christus te zijn, maar ook dat hij onsterfelijk is en momenteel voorbereid wordt op het doen van wonderen zoals blinden ziende maken en doden op laten staan. Veel oudere Zuid-Afrikanen, maar ook tieners geloven in hem.

10. *David Shayler*

Na een mislukte carrière als MI5-agent, zag David het licht en vond dat hij de nieuwe Jezus was. Hij beweert bovennatuurlijke krachten te hebben waarmee hij bijvoorbeeld voetbaluitslagen kan beïnvloeden en gebruikt vreemd genoeg cannabis, omdat dat hem spiritueler zou maken. Daarnaast is hij ook transgender. Deze man heeft in tegenstelling tot de anderen, geen volgers. ²³⁰

230 Top Tenz, [Top Ten People Who Claim to be the Reincarnation of Jesus Christ](#)

45. Er zullen veel dwaalleraren de kerk binnenkomen en velen zullen ernaar luisteren

"Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels." (2 Tim. 4:3-4, HSV)

Wat we momenteel zien, is bijna niet te geloven. Waar het evangelie ooit kinderlijk simpel was, wordt het nu eindeloos complex gemaakt. Het evangelie voor de gemeente wordt samengevat in 1 Korinthe 15:3-4; het houdt in dat we moeten geloven in Jezus' dood, begraving en opstanding. Het feit dat Hij voor ons is gestorven, maakt dat onze zonden verzoend zijn, als we ten minste geloven in die genade.²³¹ Er wordt in de brief aan de Efeziërs expliciet bij genoemd dat er geen 'goede werken' nodig zijn om onze redding te verdienen. Toch is dat precies wat bijna alle denominaties prediken tegenwoordig. Soms expliciet, soms subtieler. Ondanks de 5 sola's die de hervormers 500 jaar geleden gebruikten als credo, lijkt veel van de reformatie alweer tenietgedaan door allerlei nieuwe stromingen. Hieronder volgt een lijst:

Katholieken

De nadruk ligt bij katholieken sterk op het doen van goede werken en om het eeuwige leven te ontvangen is volgens de catechismus volharding nodig.²³² Nu is volharding een mooie vrucht, een mooi resultaat van onze redding, maar geen voorwaarde ervan. De Katholieken hebben de wagen voor het paard gespannen. Nogmaals; onze redding is uit het geloof en niet uit de werken. Als we het konden verdienen, zou het geen gift meer zijn.²³³ Daarnaast heeft men Maria, de moeder van Jezus, de wel heel bijzondere rol toebedeeld van mediator. Men geeft in vage zinsneden wel toe dat zij niet helemaal gelijk is aan Jezus, maar door middel van allerlei amendementen wordt haar rol toch duidelijk. Volgens de katholieken is Maria ten hemel gevaren (net als Jezus), wat natuurlijk nergens in de geschiedenis is opgetekend, en functioneert zij daar momenteel nog steeds als mediator voor ons.²³⁴ Dit terwijl Jezus de enige Weg is,²³⁵ de enige Mediator.²³⁶ Ook Maria zélf vertelt dat zij een Zaligmaker nodig had.²³⁷ Het is dus niet zozeer meer dat er dwaalleer is binnen de katholieke kerk. De katholieke kerk is dwaalleer.

Protestanten

Hoewel men bij de reformatie goed begon, ging het al snel mis. Allerlei mensen gaven hun eigen draai aan hoe men precies gered wordt, wat tot heel veel scheuringen en stromingen heeft geleid. Hoewel het credo *sola gratia* (alléén door genade) en het credo *sola fide* (alléén door geloof) heel duidelijk geformuleerd is door de hervormers, kunnen moderne protestanten nog steeds maar moeilijk uit de weg met die enorme genade die beschikbaar is door het geloof in Jezus en Zijn verzoenende werk.

Spreekers zoals Paul Washer, die in gereformeerde kringen erg populair is, menen dat het woord bekering inhoudt dat we stoppen met zondigen.²³⁸ Dat is echter niet de primaire betekenis van het Griekse woord *metanoeo*.²³⁹ In de Griekse versie van het Oude Testament, de Septuagint, wordt ditzelfde woord gebruikt in Amos 7, waar God zich maar liefst tweemaal 'bekeert'.²⁴⁰ Kan God zondigen? Natuurlijk niet. Bekeren betekent primair 'van gedachten veranderen'. Wat Washer hiermee wil impliceren, is dat wanneer we bekeerd zijn, we zouden moeten leven als complete heiligen om blijk te geven van het feit dat we gered zijn. Wat hij hiermee echter doet, is tóch weer werken koppelen aan onze redding. Want hoewel het

231 Efeze 2:8-9

232 Catechism of the Catholic Church, [The Characteristics of Faith](#), 161

233 Romeinen 11:6

234 Catechism of the Catholic Church, [Mary, Mother of Christ, Mother of the Church](#), 969

235 Johannes 14:6

236 1 Timotheüs 2:5

237 Lukas 1:47

238 Washer, P., *The Gospel's Power and Message*, p. 9

239 Blue Letter Bible, [Metanoeo](#)

240 Blue Letter Bible, [Amos 7:3, 5 \(LXX\)](#)

natuurlijk goed is om een heilig leven te leiden na onze redding, is het geen voorwaarde. Het is een vrucht ervan. Zelfs Paulus beklagde zich over het feit dat hij bleef zondigen na zijn redding.²⁴¹

Maar ook sprekers zoals John MacArthur verspreiden een zelfde soort boodschap. Het wordt heel subtiel gebracht met de term *Lordship salvation*, een Engelse term dat zoiets betekent als *heerschappijredding*. Het idee is dat we niet alleen Jezus onze Redder moeten maken, maar ook onze Heer.²⁴² Hierin zit de duidelijke implicatie dat we Hem op alle vlakken van ons leven Heer moeten maken om zo zeker te kunnen zijn van onze redding. Ook dat is natuurlijk weer het terugbrengen van mensen onder het juk van werken, waar we juist van bevrijd waren.²⁴³

Evangelischen

In deze wereld zien we veelvuldig een theologie de kop opsteken die men *Kingdom Now* noemt. Dit is het idee dat God Zijn heerschappij is kwijtgeraakt sinds de zondeval en dat de mens die dankzij de inwoning van de Heilige Geest weer kan herstellen. De nadruk van deze theologie ligt zeer sterk bij wat wij christenen allemaal moeten doen om het zogenaamde koninkrijk weer terug te brengen op aarde, tot de laatste knie zich buigt en Jezus eindelijk kan regeren als Koning. Men veronderstelt dat het koninkrijk er al is, terwijl Jezus toch écht zei dat het koninkrijk er nog níet was.²⁴⁴ Ook is Jezus Degene Die het koninkrijk zonder hulp van mensenhanden gaat bouwen, in een fractie van tijd. In elk geval geen 2000 jaar.²⁴⁵

Daarnaast zet de theologie mensen op één lijn met God, als het niet hoger is. Want is God niet bij machte dit Zelf te doen? Heeft Hij ons daar echt voor nodig? Verder heeft men totaal geen idee van wat het koninkrijk nu eigenlijk is. Men maakt er een soort sociaal evangelie van, waarbij bruggen bouwen, tolerantie en weldoen belangrijke uitgangspunten zijn. Dit is echter totaal in tegenspraak met waaraan Jezus refereerde in de zogenaamde Bergrede. Hij koppelde hierbij terug naar een idee dat in het hele oude testament al beloofd was aan de Joden. Een eigen koninkrijk met de Messias als Koning.²⁴⁶ We kunnen dit idee niet zomaar kapen en er ons eigen 'koninkrijkje' van maken. Dat is in essentie vervangingstheologie. Als God Israël een koninkrijk belooft, dan doet Hij dat.²⁴⁷

Hoewel niet alle evangelischen (en ook andere denominaties overigens) dit precieze idee omarmen, zien we er soms wel de uitwassen van. Zo stelt theoloog Alain Verheij van Lazarus (een onderdeel van de Evangelische Omroep) dat dingen zoals fairtrade koffiebonen kopen en veganistisch eten inherent zijn aan onze redding.²⁴⁸ Dit specifieke artikel kreeg het tienvoudige aantal likes op Facebook, wat wel aangeeft hoezeer dit leeft onder christenen tegenwoordig. Menig christen liep helemaal warm voor dit 'sociale evangelie' waarbij wij christenen geacht worden goed voor elkaar te zorgen en voor de wereld. Maar hoewel dit op zichzelf natuurlijk heel mooi is, is het allereerst niet het evangelie zoals Paulus dat bedoelt²⁴⁹ en bovendien ook niet essentieel anders als wat humanisten doen.²⁵⁰ Waarmee onderscheiden wij christenen onszelf? Niet met de dingen die deze wereld (de humanisten) ook doen. Nee, wij hebben een betere boodschap!²⁵¹

Het is ook een wereld waarin de nadruk gelegd wordt op grote aantallen, invloed in hoge kringen en voorspoed. Hierdoor is men sneller geneigd bruggen te bouwen naar andere denominaties of zelfs andere religies die dezelfde (sociale) waarden hebben om het netwerk snel groter te maken. Hoewel het

241 Romeinen 7:14-26

242 MacArthur, J., *The Gospel According to Paul*, p. 22

243 Galaten 3:1-12

244 Mattheüs 6:10

245 Daniël 2:34-35, 45

246 Bijvoorbeeld in Daniël 2:44 of Jesaja 9:5-6

247 Got Questions, [What is Kingdom Now Teaching?](#)

248 Lazarus, [Bekeringsverhaal](#)

249 1 Korinthe 15:3-4

250 Efeze 4:17-24

251 1 Korinthe 1:18-31, 3:19

natuurlijk heel mooi is als een kerk groeit in aantal, moeten we de boodschap niet gaan afzwakken om ervoor te zorgen dat we een 'vriendelijker evangelie' hebben en zo een breder publiek aan te spreken. En dat is nu precies wat we vaak zien gebeuren. Zo heeft de Evangelische Omroep bijvoorbeeld sinds een aantal jaren het spektakel *The Passion*²⁵² op televisie, waarbij vooral seculiere mensen het evangelie moeten gaan vertellen door onder andere seculiere liederen te zingen. Het geeft seculieren vooral een gevoel van spiritualiteit, waarmee de plank dus compleet misgeslagen wordt. De meeste seculieren begrijpen de boodschap niet meer, omdat men het probleem niet snapt. Het probleem is dat de mens zondig is, en daarom een Verlosser nodig heeft. Aangezien de Evangelische Omroep blijkens programma's als *Love Me Gender* de zonde heeft omarmd, is zij alle zicht op het probleem kwijtgeraakt en kan zij ook niet effectief meer zijn als medium om het evangelie te proclameren.

Maar niet alleen de belangrijkste spreekbuis van christenen op televisie is in verval, ook de belangrijkste politieke partij begint scheuren te vertonen. Men schrapte in 2015 bewust de Drie Formulieren van Enigheid, om ook de katholieke doelgroep aan te kunnen spreken. Hierdoor ontstonden bredere draagvlakken voor sociale problemen en zaken zoals klimaatverandering.²⁵³ Nogmaals, dit zijn op zich geen verkeerde dingen, maar ook partijen zoals GroenLinks zetten zich net zo hard voor zulke zaken in. Een christelijke partij behoort vooral één specifiek geluid af te geven: Jezus Christus. In de praktijk is het voor de christen daarom beter om stevige oppositie te bedrijven zoals bijvoorbeeld de SGP, dan de diplomatieke weg te bewandelen en hierbij sneller geneigd te zijn tot onzalige compromissen.

Charismatischen

Deze groep christenen is erg gefocust op de uitingen van de Geest, zoals dat bijvoorbeeld heel zichtbaar was in het begin van het boek *Handelingen*. Allereerst lijkt het me goed om gericht te zijn op Jezus, in plaats van al die fantastische wonderen en tekenen na te streven, met alle gevolgen van dien. Niet elke geest is immers de Heilige Geest.²⁵⁴ Sommige denominaties of fellowships, zoals ze soms genoemd worden, maken er zelfs een (ongeschreven) regel van dat men in tongen moet spreken als bewijs dat men de Heilige Geest ontvangen heeft.²⁵⁵²⁵⁶ Hiermee wordt de gave van tongen dus feitelijk tot een voorwaarde gemaakt voor uw redding. Dat is natuurlijk nonsens. Paulus maakt in de eerste brief aan Korinthe heel duidelijk dat niet alle leden van het lichaam van Christus hetzelfde doen.²⁵⁷

Door zo'n extreme focus op al die tekenen en wonderen, zet men een val voor zichzelf. Want omdat Satan ook grote tekenen en wonderen kan doen,²⁵⁸ nota bene als een engel van het licht,²⁵⁹ laten veel christenen hun wapenrusting zakken en laten zich helemaal meeslepen in de gekheid waarin Satan zich manifesteert. Het begint met het twijfelachtige 'vallen in de geest', wat nergens op die manier in de Bijbel voorkomt, maar kan eindigen in blaten in de geest.²⁶⁰ Het is bizar dat het fenomeen vallen in de geest opvallend veel gelijkenissen vertoont met het kundalini-effect uit het hindoeïsme.²⁶¹ Men raakt bij kundalini het zogenaamde 'derde oog' aan en de persoon in kwestie valt dolgelukkig achterover en kan spontaan uitbarsten in lachen.²⁶²

In de bovenstaande alinea's heb ik enkele voorbeelden genoemd van dwaalleer en verzinsels die momenteel dominant zijn in veel kerken. Ik heb bewust alle hoofdgroepen van de denominaties meegenomen in het overzicht om zo duidelijk te maken dat het zich niet beperkt tot één denominatie.

252 EO, [The Passion](#)

253 Volzin, [ChristenUnie flirt met Rome](#)

254 1 Korinthe 12:10

255 Revival New South Wales, [Speaking in Tongues](#)

256 Kansas City Evangelists' Fellowship, [Filled With The Holy Spirit?](#)

257 1 Korinthe 12:10, 15-19, 29-30

258 Exodus 7:11-12

259 2 Korinthe 11:14

260 Maverick Christians, [Holy Laughter and Animal Noises](#)

261 Geelhoed, A.P., [Het Powerchristendom](#)

262 Jesus Truth Deliverance, [Opening the Third Eye is a Mechanism for Demons to Come in](#)

Jezus' lichaam is niet verdeeld in denominaties. We zijn allemaal het lichaam van Christus ²⁶³ en we zullen alle geesten moeten beproeven. En in de tijd waarin we leven is dat een zeer pittige taak, aangezien Satan overal is binnengedrongen. Daarom is het belangrijk dat wij christenen dicht bij Jezus en Zijn woord blijven. Dat we de Bijbel niet alleen lezen, maar bestuderen. We kunnen onze theologie niet baseren op één uit zijn verband getrokken Bijbelvers. En dat is nu precies wat veel van deze dwaalleraren doen.

46. De lauwe kerk van Laodicea zal domineren

"En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zelf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." (Openbaring 3:14-22, HSV)

De profetie in dit vers heeft natuurlijk een duidelijke applicatie op de gemeente van Laodicea, die in Klein-Azië (Turkije) gevestigd was, in de eerste eeuw. Toch zijn er een aantal hints in enkele verzen van Openbaring 2 en 3 die aangeven dat er meer aan de hand is. Jezus zegt hier dat wie oren heeft, moet luisteren naar wat Hij tegen de gemeenten zegt. Heeft u oren? Dan gelden deze verzen ook voor u. En merk op dat het woord gemeenten in het meervoud is. Het gaat dus niet alleen over deze gemeente, maar over alle gemeenten. Ook de uwe. Veel eschatologen zien daarom Openbaring 2 en 3 ook als een dubbellaagse profetie. ²⁶⁴ Naast de lokale applicatie van die tijd kan men de brieven aan de 7 gemeenten ook in 7 opeenvolgende tijdsperiodes plaatsen, waarvan deze brief aan Laodicea de laatste is. Als we op die manier redeneren, zijn we dus in de laatste periode voor de eindtijd.

In de 7 brieven die Jezus aan de 7 gemeenten schrijft, zijn er slechts 2 gemeenten waarover niets slechts wordt gezegd: Smyrna en Filadelfia. Er zijn ook 2 gemeenten waar niets goeds over wordt gezegd: Sardis en Laodicea. Deze laatste gemeente wordt voorgesteld als een prototype van lauwheid. Het is net niks. Het is niet heet genoeg om iets warm mee te kunnen maken, maar ook niet koud genoeg om er wat mee te kunnen. Het is zogezegd onbruikbaar. In deze gemeente klopt men zich op de borst en denkt heel rijk te zijn, maar in feite is men straatarm. Hoe kijken wij naar onszelf als gemeente? Als individu? Weten we allemaal wel hoe het zit? Zijn we nog leerbaar? Als we goed lezen, zien we dat Jezus aan de buitenkant van de kerk staat en klopt om erin te mogen. Hoewel veel predikers de frase 'Zie, ik sta aan de deur en ik klop' gebruiken als oproep, is die context eigenlijk niet helemaal passend. Het is geen uitnodiging aan de mensen om in de kerk te komen, maar een uitnodiging van Jezus aan het individu om uit deze kerk te komen en met Hem het maal te delen. In de vorige paragraaf ontdekten we al dat we in een tijdsperiode leven waarin lauwheid dominant is. De kerk is vooral bezig met dingen als sociaal onrecht, wat op zichzelf natuurlijk niet verkeerd is, maar maakt daar haar hoofddoctrine van. Ze klopt zichzelf op de borst dat zij zich zo inzet voor armen, transgenders, noem maar op. Maar ondertussen is ze geestelijk straatarm.

Toch wil ik nog wat voorbeelden noemen, om goed te onderbouwen wat ik bedoel. In de tekst vinden we het woord *rijk*. Met name in de wereld van megakerken valt op dat vaak één persoon erg charismatisch is of bijzondere wonderen doet en steenrijk is. Te denken valt dan aan de kerken van bijvoorbeeld Jesse Duplantis of Kenneth Copeland. Deze twee bezitten extreem luxueuze privévliegtuigen om 'snel' naar een locatie te kunnen gaan. Althans, dat is het verhaal waarmee men dit probeert aan de

263 1 Korinthe 12:12-13, Kolossenzen 1:18

264 Dr. Missler, C., [Seven Mysterious Letters](#)

wereld te verkopen. Blijkbaar is het vliegen met een gewone Boeing of Airbus geen optie voor deze heren. De nieuwste privéjet van Duplantis (hij heeft er al drie) kost 54 miljoen, ²⁶⁵ die van Copeland 'slechts' 6 miljoen. ²⁶⁶

Op zich is er niets mis mee om rijk te zijn, aangezien ook Abraham en Job rijk waren en toch mannen van God. Het gaat echter om de context waarin deze rijkheid zich manifesteert. Het verhaal bij veel van deze kerken is dat als men veel geeft, men ook veel zal ontvangen. Men noemt dit ook wel het *prosperity gospel* ofwel welvaartsevangelie. Een iets andere versie hiervan komt van Joseph Prince. ²⁶⁷ Gek genoeg ligt de nadruk bij veel van die sprekers zó enorm op welvaart en persoonlijk succes in dit leven, dat waar het wérkelijk om draait compleet vaak ondersneeuwt. Het draait voor hen veelal om het hier en nu. Het eeuwige leven, dat komt later wel. Mensen leven hier en nu, en dat is schijnbaar wat telt. En het slaat blijkbaar ook aan, aangezien vele miljoenen mensen geld schenken aan deze welvaartspredikers.

Wat leren deze mensen dan bijvoorbeeld? Zijn ze dan geestelijk écht zo arm? Copeland leert bijvoorbeeld de *Word of Faith* doctrine, wat inhoudt dat onze woorden net als die van onze Schepper een scheppingskracht hebben. Dit doet sterk denken aan een vorm van tovenarij. Verder gelooft hij dat het offer van Jezus niet alleen verlossing voor onze ziel bracht, maar ook gezondheid en welvaart. ²⁶⁸ Ook Duplantis gelooft in dergelijke dingen zoals *Word of Faith* en beweert zelfs dat Adam slimmer was dan God omdat hij de dieren namen kon geven. ²⁶⁹ Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar we moeten goed opletten wat de voorgangers van dergelijke megakerken leren.

Ook bij genezingen moeten we goed oppassen. Ja, God geneest nog steeds, maar ook Satan kan een hoop. Zo werd enkele jaren geleden de genezer Todd Bentley heel populair onder christenen, omdat hij met veel uiterlijk vertoon mensen genas. Soms gebeurde dat in Jezus' Naam. Soms in de naam van een vrouwelijke engel die hij Emma noemde. Daarnaast reisde Bentley volgens hemzelf regelmatig astraal naar de hemel, ²⁷⁰ wat natuurlijk verschil maakt met de ervaring die Paulus had in de tweede brief aan de gemeente van Korinthe. ²⁷¹ Hier werd Paulus door God opgenomen. Hij initieerde deze ervaring niet. Bentley probeert dat wel. Niemand mag zelf naar de hemel proberen opstijgen dan Jezus alleen. ²⁷² Het is zorgwekkend dat ook kerken in Nederland veel waarde hechten aan de 'bediening' van Todd Bentley. ²⁷³

Verder zijn er invloedrijke organisaties zoals Bethel Church en Hillsong die overal tentakels hebben, bijvoorbeeld via stichting Opwekking wier liederen in het gros van de Nederlandse kerken gezongen worden. Omdat de onderscheiding van geesten nauwelijks aanwezig is, krijgen extremiteiten zoals christelijke tarotkaarten, ook wel *christalignment cards* ²⁷⁴ geheten, kans om een voet aan de bodem te krijgen bij christenen die denken dat alles van bijvoorbeeld Bethel Church wel in orde is. Hoewel Bethel in een formele statement aangaf dat zij dit niet noodzakelijkerwijs onderschrijft, steunen ze deze mensen, die ze hun partners noemen, wel. Ook geeft Bethel aan het idee achter de kaarten wel te snappen, ²⁷⁵ terwijl de Bijbel natuurlijk heel duidelijk is over dit soort occulte praktijken. ²⁷⁶ Steven Bancarz, zelf een ex-New Ager, legt uit dat het christelijke label weinig zegt als het principe achter zulke kaarten precies hetzelfde is. In essentie zit er dezelfde occulte kracht achter en dat kan christenen demonisch belasten.

265 The Guardian, [Jet-set Jesus](#)

266 The Washington Times, [Televangelist Kenneth Copeland Thanks Donors](#)

267 Joseph Prince Ministries, [God's Guarantee for your Prosperity](#)

268 Pirate Christian, [The Kenneth Copeland Cornucopia of False Doctrine](#)

269 Pirate Christian, [Shocking Revelation](#)

270 Christ in Prophecy, [Todd Bentley](#)

271 2 Korinthe 12:1-4

272 Johannes 3:13

273 Rejoice Now, [Doorbrekers](#)

274 Christalignment, [Homepage](#)

275 Bethel, [Christalignment](#)

276 Deuteronomium 18:10-12

Om die reden zijn zaken als christfullness als alternatief voor mindfulness ook zo gevaarlijk. ²⁷⁷ Bill Johnson van Bethel Church gaf onlangs ook aan de omstreden Passion-vertaling van de Bijbel te waarderen. In deze vertaling zijn gigantisch veel toevoegingen gedaan van woorden die nergens in de originele tekst te vinden zijn. ²⁷⁸ Ook Bobby Houston van Hillsong ondersteunt deze vertaling van harte. ²⁷⁹

Natuurlijk moeten we niet meteen het kind met het badwater weggooien. Niet alles is meteen slecht. We zullen de geesten moeten onderscheiden die achter zulke zaken verstopt zitten. Neem de liederen van Hillsong. Veel van hun liederen kunt u rustig meezingen. Maar zo nu en dan zitten er echt liederen tussen die dwars indruisen tegen de Bijbel. Zo kwam kort geleden het lied *100 Billion X* uit, waarin geflirt wordt met de evolutietheorie. Toen men de schrijver Joel Houston om commentaar vroeg, gaf hij aan het lied inderdaad met dat oogmerk te hebben geschreven omdat hij dat zelf zo gelooft. ²⁸⁰ Een ander lied, van Bethel Music overigens, *Reckless Love*, werd ook zeer goed ontvangen in de christelijke wereld, maar geeft een totaal verkeerd Godsbeeld. God is helemaal niet roekeloos. Hij weet heel goed waar Hij mee bezig is. ²⁸¹ Dit soort zaken zijn symptomatisch voor de huidige generatie christenen. Iets kan mooi klinken, maar toch niet waar zijn. Veel christenen kennen vooral nog songteksten en weten hierdoor niet goed meer wat er eigenlijk wel en niet in de Bijbel staat. Om die reden zullen we de Bijbel niet alleen moeten lezen, maar vooral bestuderen, zodat wij Hem kunnen aanbidden in Geest en waarheid. ²⁸²

We kunnen getuige de bovenstaande zaken dus tot de conclusie komen dat veel kerken tegenwoordig bezig zijn met het 'koninkrijk', terwijl men helemaal geen idee heeft wat Jezus daar nu eigenlijk mee bedoelde en dit zelf maar invult met wat dan ook, veelal een 'sociaal evangelie'. Met 'rijkheid, welvaart en voorspoed', terwijl de Bijbel ons primair wijst op geestelijke rijkdom. En amper onderscheiding van geesten meer heeft. Ook maken essentiële doctrines weinig meer uit in veel kerken. Dan hebben we het niet over kleine dingen waar een bepaalde vrijheid in is, zoals Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen. ²⁸³ Nee, dan hebben we het over fundamentele doctrines die de essentie van het evangelie vernietigen. ²⁸⁴ We kunnen dus rustig stellen dat we nu in dat laatste 'tijdperk van Laodicea' leven, en Jezus daarom snel zal komen.

47. De Hebrew Roots Movement en vervangingstheologie zullen de kerk binnensluipen

"Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u liefheb." (Openbaring 3:9, HSV)

Het zijn nogal harde woorden die hier gesproken worden. Er waren in die tijd blijkbaar 'christenen' uit de heidenen die beweerden dat zij Joden waren, maar dat eigenlijk helemaal niet waren. In de brief aan de Galaten ²⁸⁵ en Hebreëën ²⁸⁶ zien we een zelfde soort discussie. Paulus, die vermoedelijk beide brieven schreef, windt zich er enorm over op dat Joden en soms ook heidenen zich laten overtuigen om weer terug te keren naar het 'juk van de wet' waar Jezus hen zojuist van had bevrijd. En net zoals de andere brieven uit Openbaring 2 en 3, ligt ook hier weer een dubbele laag voor alle gemeenten (let op de meervoudsvorm). Want ook in onze tijd zien we naast wat we in de vorige paragrafen al ontdekten, tegelijk ook een hoop Farizeïstische extremiteiten terugkeren in de kerk. Op een extreem wettische wijze proberen groepen christenen, of soms zelfs hele denominaties de broeders en zusters weer terug te laten keren naar het juk

277 Chalk Talk, [Is Your Church Practicing New Age?](#)

278 Winger, M., [Exposing the Agenda and Origins of the Passion Translation](#)

279 The Passion Translation, [Endorsements](#)

280 The Christian Post, [Hillsong's Joel Houston Clarifies Evolution Views](#)

281 Winger, M., [Think Biblically about "Reckless Love"](#)

282 Johannes 4:24

283 Romeinen 14:1-23

284 Galaten 1:6-9, 1 Korinthe 15:3-4

285 Galaten 3:1-12, Galaten 5:1-4

286 Hebreëën 6:1-6

van de slavernij van de wet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zevendedagsadventisten of sommige Messiaanse gemeenten die de Thora (de eerste 5 boeken van de Bijbel, waarin ook de wet van Mozes staat) per sé willen volgen op één of meerdere punten (de sjabbat vieren, koosjer eten, etc.)²⁸⁷ Paulus maakt in onder andere de Romeinenbrief heel duidelijk dat er vrijheid is in het vieren van bepaalde (feest)dagen en het eten van bepaald voedsel.²⁸⁸ Ook Jakobus, de broer van Jezus komt tot die slotsom na een heftig debat tussen de christenen die in die tijd van heidense afkomst waren en de christenen die van Joodse komaf waren.²⁸⁹ Wat we tegenwoordig nog steeds zien is dat beide kanten elkaar veroordelen. Sowieso hebben deze werken niets met onze redding te maken, die is namelijk volledig volbracht door Jezus Christus.²⁹⁰ Maar we hebben wel een vrijheid om deze gebruiken te vieren, als we dat ten minste in volle overtuiging doen en anderen daar niet in veroordelen, zegt Paulus in Romeinen 14. En dat is precies wat we wél zien. Veel van deze groepen christenen ontdekken de rijkheid van de Hebreeuwse wortels van ons geloof (Hebrew Roots) en laten zich er helemaal door meeslepen. Met listige argumenten en verdraaiingen van Bijbelteksten worden zij tóch weer meegesleept onder het juk van de slavernij van de wet en gedragen zich steeds meer alsof zij werkelijk Joden zijn. Er zijn groepen in de wereld, ook in Nederland, waar men zoveel mogelijk van de 613 regels van de Thora wil volgen. Dit terwijl Paulus in Kolossenzen duidelijk aangeeft dat deze feesten een schaduw zijn van de toekomstige zaken.

Deze feesten, voedings- en reinigingsvoorschriften en gebruiken zijn dus inferieur aan de geestelijke zaken. De fysieke zaken spraken primair over geestelijke zaken die Jezus later duidelijk zou maken. Denk bijvoorbeeld aan het manna, het brood dat vanuit de hemel kwam voor de zojuist uit Egypte bevrijde Israëlieten. Het wijst vooruit naar het feit dat we elke dag opnieuw met het Woord van God bezig moeten zijn. Niet elke 2 dagen of elke week. Nee, elke dag. En het feit dat we dit ook niet voor een ander kunnen doen. Het is ieder voor zichzelf. Jezus vergelijkt het manna daarom ook met Zichzelf.²⁹¹ De koperen slang waar het uit Egypte bevrijde volk naar moest kijken wees in geestelijke zin vooruit naar Jezus, waar heel de mensheid naar moet kijken om gered te worden.²⁹² Zo is het ook met al dit soort verordeningen, vertelt Paulus. Ze zijn slechts een schaduw van de toekomstige dingen. Eet u liever écht brood, of eet u liever de schaduw? Paulus noemt de mensen die hier zo prat op gaan niet voor niets de zwakkeren in Romeinen 14. Het zijn juist de mensen die hier níet zo extreem in zijn, die de sterkeren zijn. En dan nóg geeft Paulus aan dat we ondanks deze conclusie, elkaar hier niet om mogen veroordelen. Toch merken wij christenen dat er steeds meer extremiteiten de kerk binnensluipen die onder deze noemer passen. Zo is er een groep christenen die vindt dat de naam van God niet goed uitgesproken wordt en dat iedereen die die naam niet goed uitspreekt, eigenlijk Satan volgt en daarom niet behouden is.²⁹³²⁹⁴ Weer anderen vinden dat het houden van de sjabbat het teken is dat wij bij God horen en dat het vieren van de zondag het teken van het beest is, zoals Steve Wohlberg van White Horse Media, een tak van de zevendedagsadventisten.²⁹⁵²⁹⁶

287 Tora Yeshua, [Wie zijn wij?](#)

288 Romeinen 14:1-23, Kolossenzen 2:16-17

289 Handelingen 15:19-20, 28-29

290 Efeze 2:8-9, Mattheüs 5:17, Johannes 19:30

291 Johannes 6:48-51

292 Johannes 3:14, Numeri 21:9

293 Eliyah.com, [Yahushua is the True Name of the Messiah](#)

294 Sommige christenen redeneren dat de eigenlijk naam van God Yahweh is, anderen vinden dat we eigenlijk Jehovah moeten zeggen. Sommige christenen vinden dat we Yeshua moeten zeggen in plaats van Jezus. Nóg extremere groepen maken er Yahusha van of Yehoshua. Jezus wordt in het Nieuwe Testament echter constant als Iesous geschreven, wat in onze taal vrijwel letterlijk getransliterieerd is naar Jezus. Onze uitspraak is daarom vrijwel identiek. En ook daarin moeten we niet doorslaan, want in Handelingen 2:4-11 zien we dat God in alle talen groot gemaakt werd. Bovendien hebben wij christenen een heel bijzondere relatie met God waardoor wij Hem Abba (Papa, in het Hebreeuws) mogen noemen, vertelt Paulus in Romeinen 8:15. Dit soort gekibbel is daarom eerder een uiting van farizeïstische extremiteiten die aangeeft dat men niet helemaal snapt wat een relatie met God inhoudt. God kent onze harten en weet prima wie wij bedoelen als we Hem aanspreken met welke titel of Naam dan ook. En dat bedoel ik natuurlijk niet in een oecumenische of interreligieuze zin. Natuurlijk geldt dit niet voor andere namen van afgoden zoals Boeddha of Vishnu, omdat die associatie simpelweg compleet anders is.

295 White Horse Media, [Get Ready for the Mark of the Beast](#)

296 White Horse Media, [We Believe](#)

In het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus de farizeeën aanspreekt als kinderen van hun vader, de duivel.²⁹⁷ Om die reden is de connectie met de synagoge van Satan niet vergezocht. Want ook dit soort dingen doen erg denken aan de legalistische manier van religie bedrijven, zoals de farizeeën deden. Men probeert de letter van de wet te volgen, op een heel extreme manier. En natuurlijk zijn lang niet alle christenen in die Hebrew Roots bewegingen zo. Er is een verschil tussen bijvoorbeeld de sabbat gedenken en die proberen te houden. Het kan iets heel moois zijn om op de zaterdag een dag van rust te hebben, omdat de zondag voor sommige actieve christenen allesbehalve rustig is. Ook kunnen de zeven feesten die God in Leviticus²⁹⁸ instelde heel mooi zijn om te vieren, als we hierbij ook daadwerkelijk bestuderen wat deze dagen in geestelijke zin communiceren. Maar nogmaals, we dienen dit in volle overtuiging te doen en anderen die dit niet doen, daarom niet te veroordelen, zo vertelt Paulus in Romeinen 14.

Andere Bijbeluitleggers denken bij de *synagoge van Satan* aan de huidige generatie 'Joden' die in Israël wonen. Men is van mening dat deze Zionisten eigenlijk helemaal niet van het volk Israël afstammen, maar nepjoden zijn. Dit soort extremiteiten zijn alweer een voorbeeld van de nonsens die er op internet te vinden is, en is dan natuurlijk ook onjuist. In de eerste 28 paragrafen heeft u kunnen zien hoe nauwkeurig de huidige generatie Joden allerlei profetieën heeft vervuld. De staat werd op de dag nauwkeurig gesticht, zo viel te lezen in paragraaf 7. De huidige generatie Joden die in Israël woont, zijn dus absoluut de authentieke Joden. Daarbuiten staat het vers over de *synagoge van Satan* ook helemaal niet in de context van een nationaal Israël, maar juist in de context van een gemeente. Er komen mensen in die gemeente die beweren dat zij Joden zijn. Wat moet een orthodoxe Jood in een gemeente in Turkije? Niets. Men had doorgaans nauwelijks contact met heidenen, omdat die als inferieur werden gezien. Het gaat hier dus over christenen die beweren dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Dit heeft niets met etniciteit te maken, maar met hun werken. Ook in het voorgaande hoofdstuk wordt er iets gezegd over deze zogenaamde *synagoge van Satan*.²⁹⁹ Ze lasteren de gemeente van Smyrna. Waarmee? Er is een bepaalde trots, maar die kan niet etnisch zijn omdat zij geen échte Joden zijn, zoals Jezus vertelt. Die trots komt voort uit het houden van de wet. Toch is dat natuurlijk niet waar het om draait, want zoals we al eerder ontdekten zijn al die verordeningen een schaduw van de toekomstige dingen. Deze mensen houden dus vast aan een inferieure vorm van religie en lasteren hun broeders daarmee, door te trachten hen erin mee te trekken. Dat is ook precies wat we momenteel zien. Vooral op internet zijn er veel van deze mensen actief. Ze hebben ergens iets gelezen en maken daar direct hun stokpaardje van zonder dit goed te onderzoeken en ervoor te bidden onder leiding van de Heilige Geest.

Ergens is het wel te begrijpen waarom veel christenen de drang hebben om de wet te houden of andere 'werken' te doen. Het appelleert aan het oergevoel van de mens om te kunnen presteren, het idee van autonomie, zelf iets te kunnen verdienen. Toch is het Jezus Die groter moet worden, en wij kleiner.³⁰⁰ Hij heeft alles volbracht. Wij hebben echt helemaal niets bijgedragen aan het reddende werk van Jezus. Door prat te gaan op 'onze goede werken' worden we trots, en dat is precies wat God haat.³⁰¹ We denken misschien mooie dingen te kunnen doen voor God, maar zelfs onze beste werken zijn nog als vieze vossen voor God, vertelt Jesaja.³⁰² Natuurlijk is het goed om te leven naar Gods wil en vrucht te dragen,³⁰³ maar dat is wat anders dan de werken van de wet en bovendien heeft dat ook totaal geen invloed op onze redding. Wel op ons loon.³⁰⁴

Daarnaast is er nog de vervangingsleer. Dit is het idee dat de kerk Israël vervangen heeft en alle beloftes die aan Israël gedaan zijn, heeft beërfd. Dit idee komt onder andere voort uit de brief die Paulus

297 Johannes 8:44

298 Leviticus 23:1-44

299 Openbaring 2:9

300 Johannes 3:30

301 Spreuken 16:5

302 Jesaja 64:6

303 Galaten 5:22-23

304 1 Korinthe 3:10-15

aan de gemeente van Galatië schrijft,³⁰⁵ Hieruit maakt men op dat de kerk in geestelijke zin Israël is. Dat is nog maar de vraag, aangezien hij schrijft over hen (zowel de besnedenen en onbesnedenen in Christus uit het vorige vers) én het Israël van God. Dit voegwoord wordt gemakshalve vaak niet gelezen. En ook al zou de gemeente in geestelijke zin Israël zijn, dan nog maakt God heel duidelijk dat Hij trouw is, ook al is Israël ontrouw.³⁰⁶ In de brief aan de Romeinen vertelt Paulus dat fysiek Israël gedeeltelijk verblind is voor haar Messias, maar dat die blindheid weer zal verdwijnen als de volheid van de gemeente is ingegaan in de hemel.³⁰⁷ Daarna zal God weer verder gaan met Zijn fysieke volk Israël. Met Jakob, zoals Israël eerder heette. Door de grote verdrukking. Die periode noemen we daarom ook wel Jakobs benauwdheid.³⁰⁸ Hoewel de vervangingstheologie zich tegenwoordig vaak wat minder extreem uit, was het één van de dingen die mee heeft geholpen aan de holocaust, zo schrijft Hal Lindsey in zijn boek *The Road to Holocaust*.³⁰⁹

Deze profetie uit de brief aan Filadelfia staat ook in een context die heel gelaagd is. Zoals we al eerder ontdekten, is er de lokale applicatie op die letterlijke gemeente in Klein-Azië, wat tegenwoordig Turkije is. Maar het vers erna³¹⁰ vertelt ons dat die gemeente wordt bewaard voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal. Het gaat hier dus niet over een lokale moeilijkheid. Nee, het gaat over iets mondiaals. Het gaat hier over de grote verdrukking. We weten echter dat die grote verdrukking nog komen moet. Er is dus een aspect aan deze profetie dat nog niet historisch vervuld is. Wat in elk geval duidelijk geworden is, is dat de christenen van heidense komaf die zich voordoen als Joden, zich ook vandaag de dag massaal manifesteren en hun broeders lastig vallen met de wet. Dat deel van de profetie is dus uitgekomen.

48. Er zullen spotters komen aan het einde der tijden

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat."(2 Petrus 3:3-4, HSV)

Omdat we in die periode leven waarin de opname van de gemeente letterlijk elk moment kan komen, is die verwachting onder veel christenen groot. Met enige regelmaat worden er data genoemd en veel christenen laten zich daar soms wel heel ver in meeslepen.³¹¹ Hoewel we natuurlijk gedachten kunnen hebben over wanneer Jezus terugkomt, mogen we nooit claimen dit zeker te weten omdat we dan het risico lopen een valse getuige te zijn als de uitspraak niet uitkomt. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die sowieso elke verwachting van christenen met veel satire de grond in boren. En dat is niet alleen voorbehouden aan seculieren,³¹² ook broeders en zusters doen er soms van harte aan mee, vooral in de commentarensecties.³¹³ Men legt sprekers woorden in de mond die zij nooit gezegd zouden hebben, waarna geclaimd wordt dat iemand een 'valse profeet' is.³¹⁴

Waar deze profetie vooral op slaat, is het feit dat er in die laatste dagen mensen zullen zijn die geloven in uniformitarianisme, ofwel het uitgangspunt dat alle dingen hetzelfde zijn en blijven vanaf het

305 Met name Galaten 6:16, maar eigenlijk gebruikt Paulus Israël bijna in de hele brief als een type.

306 2 Timotheüs 2:13

307 Romeinen 11:25-26

308 Jeremia 30:7

309 Lindsey, H., [The Road to Holocaust](#)

310 Openbaring 3:10

311 Got Questions, [Is Harold Camping and Family Radio a Cult?](#)

312 The Washington Post, [The World as we Know it is About to End](#)

313 Reformatorisch Dagblad, [Vergaat de wereld op 23 september?](#)

314 The Cloud Church, [Rapture Theories](#)

begin van de tijd. Dat idee hangt sterk samen met de oorsprong van de evolutietheorie door Darwin.³¹⁵ Het is dan ook vanuit die groep dat men veel spot met christenen en de verwachting dat Jezus terug zal komen voor de Zijnen.³¹⁶ Christenen die leven met die gezegende hoop,³¹⁷ weten als geen ander hoeveel minachting men heeft voor hun ideeën. In de kantine, op een verjaardag of waar dan ook, worden zulke gedachten maar al te graag bespot.

49. De gay pride voorspeld

"Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de zonde als met dikke wagenzelen!" (Jesaja 5:18, SV)

Inmiddels zijn velen het al gewend, de gay pride. In de jaren '70 kwam de beweging ondanks veel tegenstand op gang en manifesteerde zich daarna op diverse manieren in de hele wereld.³¹⁸ Vaak waren dit optochten. In Amsterdam gebeurt dit al jaren met boten,³¹⁹ maar veel vaker zien we in deze optochten wereldwijd kleurrijk versierde wagens.³²⁰

Het is bijzonder dat de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst zo grafisch is en daarin zoveel gelijkenissen vertoont met wat men in deze optochten doet. De naam alleen al. Pride. IJdelheid. De ongerechtigheid waarover in dit vers gesproken wordt, heet in het Hebreeuws *avon*. Het betekent *perversiteit* en komt van de woordstam *avah*, wat *verbuigen*, *krom maken* betekent.³²¹ In de tijd van Jesaja waren er natuurlijk nog geen auto's, maar ziet u het niet bijna voor u?

Nu is het zo dat iemand die een afwijkende seksuele voorkeur heeft, niet minderwaardig is voor Jezus. Ook al leven we in zonde, Jezus weet ons altijd te vinden. Hij ging naar de tollenaar, naar de prostituee, naar overspeligen. Niemand valt buiten de genade van Jezus. Wel wil Hij, nadat u gered bent³²² dat u een andere levensstijl gaat leiden. Tegen de overspelige vrouw zei Hij: "Ga heen, en zondig niet weer."³²³ Het is geen voorwaarde, maar een logisch gevolg. Natuurlijk kunt u er net als de ontrouwe knecht voor kiezen om niet te luisteren, maar daarmee verliest u al uw loon in de hemel, ook al bent u gered.³²⁴ Voor sommige mensen lijkt het gek dat God zo iets als een seksuele geaardheid zou zien als iets verkeerd, omdat het zo'n onderdeel van onze identiteit lijkt te zijn. Maar is het niet hetzelfde met onzekere personen, met mannen die 'het gewoon niet kunnen laten', met verslaafden. Als we er diep over nadenken, heeft iedereen wel iets. Iets waarvan we menen dat het bij ons hoort. En toch worden we er ten diepste niet gelukkig van als we eraan toegeven. Ergens, diep in ons wezen weten we dat het niet goed is. Homoseksualiteit is zonde. U loopt het risico uw erfenis (niet te verwarren met uw redding) mis te lopen.³²⁵ We kunnen eromheen draaien, op onze kop gaan staan, de teksten naar onze hand proberen te zetten, weg te verklaren, wat dan ook. Het staat er zoals het er staat. Maar dat geldt natuurlijk net zo hard voor twist, vijandschap, venijn, afgunst, gekijf, tweedracht, nijd, brasserijen, dronkenschappen en dergelijke.³²⁶ Daarom roept Paulus ons op om naar de Geest te wandelen³²⁷ en niet naar ons 'vlees' te luisteren. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, maar als wij onze zonden belijden is God zo trouw om die te

315 Encyclopedia Britannica, [Uniformitarianism](#)

316 Hitchens, C., [On the End Time](#)

317 Titus 2:13

318 Encyclopedia Britannica, [Gay Pride](#)

319 Pride, [Canal Parade](#)

320 Fledging Yuppie, [Miami Gay Pride Parade 2010](#)

321 Blue Letter Bible, [Avon](#)

322 Uw redding is zeker! Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes 3:15-18 op maar liefst drie verschillende manieren dat u indien u gelooft in Jezus, eeuwig leven hebt, eeuwigdurend leven hebt en niet veroordeeld bent. Allemaal in de tegenwoordige tijd. U kunt uw redding niet verliezen! Lees ook Johannes 6:37-39, Johannes 10:28-29, Romeinen 8:38-39, 1 Korinthe 3:10-15, Efeze 4:30.

323 Johannes 8:11

324 Mattheüs 25:14-30, 1 Korinthe 3:10-15

325 1 Korinthe 6:9-10, Leviticus 18:22, Romeinen 1:26-27

326 Galaten 5:19-21

327 Romeinen 8:4

vergeven.³²⁸ Paulus noemt die wandel zelfs een wedstrijd om een prijs te behalen.³²⁹ Daar ligt voor ons allen dus een uitdaging.

328 1 Johannes 1:9, Johannes 13:3-10, Hebreëen 9:12

329 1 Korinthe 9:23-27

Nawoord

Ik hoop dat u door dit compacte e-book duidelijk hebt gezien dat God nog steeds aan het werk is. Dat Hij bestaat. Dat Hij van u houdt. En ook iets van u verlangt. Het was een heftige reis. Bizar nauwkeurige profetieën, waarbij zaken tot op de dag nauwkeurig werden voorspeld. Maar soms ook dingen die voor u vergezocht lijken. U hoeft het hier niet mee eens te zijn. Ga voor uzelf op onderzoek uit en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Als u dát doet, is mijn doel al behaald. Ik hoop u hiermee aan het denken te hebben gezet. In de inleiding heb ik enkele *tools* aangereikt waarmee u hopelijk met behulp van een goede hermeneutiek, de Bijbel zelf door kunt spitten naar profetie.

Ongetwijfeld heb ik tegen een paar schenen geschopt. Ook hier hoop ik dat u me dat wilt vergeven. De waarheid is soms hard en eerlijk gezegd ben ook ik lerende. Nog elke dag. Ik hoop dat u op de juiste manier reageert. Zelfreflectie. Onderzoek. Gebed. God is vol liefde en genade. Als u met een trots hart komt, zal Hij u afwijzen. Maar als u nederig en vol verwachting komt, zal Hij u ontvangen. Een gebroken hart stuurt Hij immers niet weg, zegt Psalm 51:17. Ik wens u Gods rijke zegen toe!